

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ**

Με ξεχωριστή χαρά ως Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ χαιρετίζω το Διεθνές Συνέδριο που οργανώνουν από κοινού το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Πνευματικότητας του Ποντιφικού Ινστιτούτου Athenaeum Antonianum της Ρώμης με αφορμή την επέτειο των 1600 χρόνων από την κοίμηση του αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου και με θέμα: «*Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Γέφυρα Ανατολής και Δύσης*».

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι η πιο κλασσική φυσιογνωμία του ελληνοχριστιανικού κόσμου του 4^{ου} και 5^{ου} αιώνα. Είναι ο αυθεντικός ιεραπόστολος, ο φλογερός κήρυκας του ευαγγελίου, ο αληθινός ποιμένας και πάνω απ' όλα ο αυστηρός ασκητής και μοναχός. Δεινός ρήτορας με πνεύμα ευκίνητο και παρορμητικό κατέχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα στην πατερική παράδοση που οφείλεται στην απόλυτη συνέπεια που επέδειξε στη ζωή του αναφορικά με τις βασικές θέσεις της διδασκαλίας του.

Η εποχή στην οποία έζησε ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, χαρακτηριζόμενη ως ύστερη αρχαιότητα έχει πολλά κοινά σημεία με την δική μας. Η κοινωνία κατά την εποχή του ιερού Χρυσόστομου, παρουσιάζεται παγκοσμιοποιημένη, διακρινόμενη από την πλουτοκρατία, τις κοινωνικές ανισότητες, τις αντιπαλότητες, ακόμη και το χουλιγκανισμό. Έτσι, οι τότε και τώρα δυνάστες αναδεικνύονται απανθρωπότεροι, θρασεείς και καταλυτές των ελευθεριών, ενώ οι αδύναμοι παρουσιάζονται και τότε και τώρα ως εξαρτημένοι από την ισχύ των ισχυρών, φτωχοί και ανήμποροι, πορεύονται στο δρόμο της εξουθένωσης, χωρίς ελπίδα για ζεστασιά και ελευθερία. κληροδοτούντες στις επόμενες γενιές την απογοήτευση.

Η τιμοκρατία, η κατάκτηση αξιωμάτων με οικονομικά και όχι μόνο ανταλλάγματα και όχι με βάση την αξία και τα таланτα του φορέα του αξιώματος, όπως και η διαπλοκή, νοσταλγοί και κυνηγοί της παγκοσμιοποιημένης υπερεξουσίας, αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία ενός διαβρωμένου κοινωνικού σώματος τόσο της εποχής του ιερού πατρός όσο και της σημερινής.

Ο ιερός Χρυσόστομος δεν είναι άγιος μόνο της Αντιοχείας ή της Κωνσταντινουπόλεως ούτε μόνον της Ανατολής. Είναι ο άγιος όλης της Εκκλησίας. Άγιος των μοναδικών χαρισμάτων, της μεγάλης δόξας, «*των μαρτύρων εφάμιλλος, των αγίων αγγέλων ισοστάσις, των αποστόλων ομότροπος*» (Κεκραγάριον Εσπερινού).

Με τις παραπάνω σκέψεις ως Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ εύχομαι το Συνέδριο να στεφθεί από πλήρη επιτυχία και να έχει θετικότερα αποτελέσματα.