

Παρασκευή, 12.5.2006

Εγώ Χριστό κι εσύ Αλλάχ

Φοιτητές της Θεολογικής σχολής Θεσσαλονίκης, στο ιστορικότερο τέμενος Κομοτηνής. Εντυπωσιάστηκαν από το Εσκή Τζαμί που χτίστηκε το 1608 και συντηρήθηκε πρόσφατα. Συνομίλησαν με τον μουφτή Κομοτηνής Μέτσο Τζεμαλί και θα συναντηθούν με τον μητροπολίτη Ξάνθης κ. Παντελεήμονα.

Την ευκαιρία να επισκεφθούν ένα μουσουλμανικό τέμενος της Θράκης και να δουν τους πιστούς εν ώρα προσευχής, είχαν οι φοιτητές του 3ου έτους της θεολογικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χθες το μεσημέρι.

Οι φοιτητές συνοδεία των καθηγητών τους βρέθηκαν στο παλαιότερο τέμενος της Ροδόπης, στο Εσκή Τζαμί Κομοτηνής, χτισμένο το 1608 επί οθωμανικής αυτοκρατορίας, το οποίο συντηρήθηκε πρόσφατα στα πλαίσια του μαθήματος διαθρησκειακού διαλόγου, που διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο.



Την πρωτοβουλία γι' αυτήν την εκπαιδευτική εκδρομή ανέλαβε η θεολόγος Τσαχιδέ Χασεκή, η οποία είναι η πρώτη μουσουλμάνα, που έγινε αποδεκτή στο μεταπτυχιακό τμήμα της θεολογικής σχολής. Τα 100 παιδιά, μεταξύ των οποίων και 30 άτομα από το τμήμα ιστορίας εθνολογίας ΑΠΘ, που διδάσκονται το μάθημα «Ιστορία ισλαμικού κόσμου», έγιναν δεκτοί και από τον μουφτή Κομοτηνής Μέτσο Τζεμαλί με τον οποίον συνομίλησαν.

Όπως επισήμανε ο Πέτρος Βασιλειάδης καθηγητής στην θεολογική σχολή Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ, ανάλογες επισκέψεις έγιναν και παλαιότερα σε άλλα θρησκευτικά κέντρα διαφόρων δογμάτων, όπως του Ισλάμ, του Ιουδαϊσμού, σε συναγωγές, αλλά και γενικότερα σε εκκλησιαστικές περιοχές οι οποίες έχουν αναπτύξει μία διαθρησκειακή, ιεραποστολική δραστηριότητα.

Οι φοιτητές που σπουδάζουν στην θεολογική σχολή Θεσσαλονίκης, προέρχονται από διαφορετικές χώρες, όπως την Παλαιστίνη, την Συρία και τη Μολδοβλαχία, αλλά και στο θρήσκευμα είναι χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Σκοπός του ταξιδιού είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν μία προσωπική εμπειρία σχετικά με την ομαλή συνύπαρξη διαφορετικών θρησκευτικών δοξασιών, όπως είναι οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι της Θράκης και έτσι να δουν αν εφαρμόζεται έμπρακτα η ανεξιθρησκία που προβλέπει το Σύνταγμα.



Οι νεαροί φοιτητές παρακολούθησαν διακριτικά και με ενδιαφέρον την προσευχή των μουσουλμάνων, εκφράζοντας συχνά απορίες προς τους καθηγητές τους για τον τρόπο λατρείας, αλλά και την συνύπαρξη στην Θράκη.

Στην συνέχεια με σεβασμό στις αξίες της ισλαμικής θρησκείας, οι φοιτητές έβγαλαν τα παπούτσια τους και εισήλθαν στο τέμενος, όπου περιηγήθηκαν στο χώρο, παρατήρησαν την αρχιτεκτονική και την εμφάνιση του εσωτερικού, την διακόσμηση με πλακάκια από την Κιουτάχεια και οροφωγραφίες με προσευχές του Ισλάμ κι έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες. Η ξενάγηση από την κ. Χασεκλή ήταν άκρως κατατοπιστική. Στην επιστροφή τους προς Θεσσαλονίκη η σχολή θα κάνει μία στάση και στην μητρόπολη Ξάνθης, όπου θα έχουν συνάντηση με τον μητροπολίτη κ. Παντελήμονα.



Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα κληθούν να εξεταστούν στο μάθημα του διαθρησκευτικού διαλόγου, που περιλαμβάνει μία ευρύτερη ποικιλία θεμάτων, και να εκθέσουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τις επισκέψεις τους αυτές. Θα έχει ενδιαφέρον να τις δούμε.

Μελαχροινή Μαρτίδου