

СУЧАЗН

ΤΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΠΥΔΗΣ ΓΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ



Παρεμβάσεις

2014

της. Συνεπώς καὶ ἡ δικαιοσύνη πρέπει νὰ στηρίζεται στὴν ὀντολογικὴ καὶ ἀληθινὴ ἀγάπη. Αὐτὴ ὅμως ἡ ἀγάπη ἀποκτάται μόνο μέσω τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν οἱ ἀρετὲς τῆς ἐν γένει πνευματικῆς ζωῆς δὲν τηροῦνται ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, τότε καμία διαβεβαίωση καὶ κανένας ὄρκος δὲν μποροῦν νὰ ἔξαναγκάσουν τὸν ἀνθρώπο νὰ πεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀποδοθεῖ ἡ δικαιοσύνη. Συνεπῶς, τὰ πάντα εἰναι ζήτημα συνείδησης καὶ χριστιανικοῦ ἥθους ποὺ πρέπει νὰ πηγάζει ἀπὸ τὶς ὀγκές καὶ ἀγαθές ἀνθρώπινες φυχές, ποὺ ὑπηρετοῦν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ χωρὶς νὰ ὑπόκεινται σὲ κοσμικὲς πιέσεις καὶ ἔξαναγκασμούς. Ἐξάλλου «μέσα στὰ ὅρια τῆς ἀγαπητικῆς διαπροσωπικῆς κοινωνίας βρίσκει ὁ πιστὸς χριστιανὸς τὴν ἀντοχὴν, ἡ ὅποια πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀγαπητικὴν θυσίαν, νὰ ἀποκαλύψει τὴν ἀλήθεια, ἔστω καὶ ἐδὲ ἐνδεχομένως στρέφεται κατὰ τῶν ἰδίων συμφερόντων, ὥστε νὰ βοηθήσει οὐσιαστικὰ στὴν ὑπαρξὴν πραγματικῆς δικαιοσύνης».

Ο συγγραφέας στὰ ἐπόμενα κεφάλαια διευκρινίζει πῶς ἡ μόνη θεμιτὴ μορφὴ ὄρκου εἰναι ἡ ὑπόσχεση ὑπακοῆς πρὸς τὸν Θεό, ὅπως λαμβάνει χώρα στὴ μοναχικὴ κουρά καὶ χειροτονία Ἐπισκόπου. Ἐπίσης ὁ π. Κύριλλος ἀπορρίπτει τὴν ἐπίκληση προσώπου ἡ πραγμάτων πρὸς ἐπιβεβαίωση τῶν λεγομένων, ἀφοῦ μόνο ἡ ἐπίκληση πρὸς τὸν Θεὸν ἀποτελεῖ ὄρκο.

Στὸν ἐπίλογό του ὁ συγγραφέας τονίζει μὲ ἔμφαση πῶς ὁ ὄρκος πρέπει νὰ καταργηθεῖ στὴν Ὁρθόδοξη Ἑλλάδα καθὼς «τὸ ἥθος τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰναι ἡ ζωὴ τοῦ προσώπου, ἡ ἐλευθερία του καὶ ἡ κοινωνία μὲ τὸν συνάνθρωπο».

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΚΟΛΛΙΑΣ

*Ίωάννης Κουρεμπελές
ΔΩΣ' ΜΟΥ ΛΟΓΟ, ΛΟΓΕ
Μελέτες Λόγω Θεολογίας
ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2013,
σσ. 464.*

Τόσο τὸ χθές, ὅσο καὶ τὸ σήμερα, ἰδωμένα διαχρονικὰ μέσα σὲ ἕνα ἴστορικό –

ἀλλὰ καὶ ἀ-κοσμικὸ ἡ ἀχρονικό – πλαίσιο ἔξυφαίνουν τὸν καμβὰ τοῦ ὕστερου πονήματος τοῦ κ. Ίωάννη Κουρεμπελέ, ἀν. καθηγητῆ στὸ ΑΠΘ, Δῶσ' μου λόγο. Λόγε, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ βάση καὶ τὸ χῶρο ποὺ ἔγχρονα ἀπλώνεται στὴν ἴστορία ἀναζητώντας τὸν σαρκωμένο Λόγο στὴ Θεολογία. Τὸν «ἐνυπόστατο» Λόγο ἐπικαλεῖται ὁ συγγραφέας καὶ ζητᾶ κατὰ πρόσωπον ἀπ' αὐτὸν τὸν ἐνυπάρχοντα «λόγο» Θεολογίας, ἐπίκληση ἡ ὅποια διατρέχει μὲ μία νοητὴ γραμμὴ ὅλο τὸ σύγγραμμα.

Σ' αὐτὴ μάλιστα τὴ νοητὴ γραμμὴ ἀναζητάται ὁ σαρκωμένος Λόγος μέσα στὰ πρόσωπα διαφόρων συγγραφέων, ἀπὸ τὸν ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ Παῦλο μέχρι τὸν ἐκπρόσωπο τῆς σύγχρονης ἀθεολογίας M. Onfray. Συνδιαλέγεται ὁ συγγραφέας μὲ συγγραφεῖς καὶ διάφορες θεματολογίες ἀναζητώντας στὸ πρόσωπο τῶν «συνομιλητῶν» του τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰδιου τοῦ σαρκωμένου Λόγου..., τὸν «ἐνυπόστατο λόγο» ποὺ ἐπιμένει να ἐνυπάρχει σὲ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα πρόσωπα, ὅσο κι ὃν θεσμοὶ καὶ θεολογικὰ κατεστημένα θέλουν νὰ τὸν φιμώσουν ἡ νὰ τὸν δαιμονοποιήσουν. Εἶναι γι' αὐτὸ τόσο σύγχρονο ὅσο καὶ διαχρονικό, τόσο ἴστορικό ὅσο καὶ οἰκουμενικὸ τὸ ἔγχειρημα τοῦ συγγραφέα, ὁ ὅποιος κινεῖται ψηλαφώντας τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὰ ἐρωτήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, ἀναζητώντας ἀκόμη καὶ μαζί μὲ τὸν Onfray τὸν «σιωπῶντα Θεό» (σ. 390).

Ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς δύκτῳ μελέτες, τοποθετημένες κατὰ χρονικὴ σειρά, ἀφορᾶ στὴν ἐκκλησιολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ τὴ διαλεκτικὴ σχέση τοῦ Ίωάννη Χρυσοστόμου μὲ αὐτόν. Αὐτὴ ἡ ἐκκλησιολογία, ἰδωμένη ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ σαρκωμένου Λόγου ἐκκλησιολογικά, καταδεικνύει τὸν οἰκουμενικὸ χαρακτήρα καὶ τὴν ἀπέραντη χωρητικότητα τοῦ Λόγου, ποὺ στὸ κοινὸ ποτήριο γίνεται δεκτικὴ ὅλης τῆς κτίσης.

Τὸ γεγονός τῆς σάρκωσης καὶ τῆς ἔνσαρκης θείκης θυσίας ὑμνεῖ στὴ δεύτερη μελέτη τὸ κοντάκιο τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. Μέσα ἀπὸ τὴν τραγικὴν ἀντίφαση τῶν λέξεων «ζοιφοφόροις» καὶ «ζωηφόροις» –τόσο κοντὰ μεταξύ τους ἡχητικά, ἀλλὰ τόσο οὐσιαστικὰ ἀντίθετες– σκιαγραφεῖται τὸ δράμα τῆς ἀνθρώπινης σωτηρίας.

‘Η Ε’ καὶ Στ’ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι εἶναι ἀντικείμενο πραγμάτευσης τῆς τρίτης μελέτης, ἵδωμένες στὸ εὐρύτερο ἴστορικὸ τους πλαίσιο καθὼς διευκρινίζονται οἱ οὐσιαστικοὶ σωτηριολογικοὶ λόγοι ποὺ δόδγγησαν στὶς διατυπώσεις τους μέσα σὲ μία προσπάθεια νὰ διατηρηθεῖ ἀπὸ καὶ ἀναφὲς τὸ πρόσωπο τοῦ Λόγου.

Στὴ συνέχεια μελετᾶται ἔνας μεγάλος δάσκαλος τοῦ γένους μας καὶ ἔνας σημαντικὸς θεολόγος, ὁ Εὐγένιος Γιαννούλης, ποὺ ζυμώνει δημιουργικὰ καὶ πραγματώνει τὰ θεολογικὰ γράμματα στὸ δικό του παρὸν καὶ στὶς πραγματικὲς ἀνάγκες τοῦ τόπου καὶ τοῦ χρόνου του.

‘Η γόνιμη διαλεκτικὴ ἀνάμεσα στὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρόν, ἀλλὰ καὶ ἀνάμεσα στὰ φαινομενικὰ διεστῶτα, φανερώνεται εὐχρινέστερα στὴν Ἐπιτομὴ τοῦ Ἀθανασίου Πάριου, ὁ ὅποιος ἔναν αἰώνα περίπου ἀργότερα δὲν διστάζει στὸν ἀντιδυτικισμό του (ἀκόμη καὶ) νὰ δανεισθεῖ ὄρολογικὰ ἀπὸ τὴ Δύση, γιὰ νὰ περιγράψει ὄρθιοδόξως τὰ θεῖα μυστήρια καὶ τὴ δογματικὴ διδασκαλία τῆς ἀνατολικῆς ὄρθιοδοξῆς Ἐκκλησίας.

Καθὼς ἡ Ἀνατολὴ, καὶ ἡ Δύση ἄρχισε νὰ συζητᾶ καὶ νὰ θέλει νὰ λύσει τὶς διαφορές της μὲ πρότυπο τὸ οἰκουμενικὸ θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ σαρκωμένου Λόγου, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ θέμα συζήτησης τῆς ἐπόμενης μελέτης, ἀλλὰ καὶ τοῦ σύγχρονου διαλόγου μεταξὺ ὄρθιοδοξῶν καὶ ρωμαιοκαθολικῶν.

‘Η ἐπόμενη μελέτη διαλέγεται μὲ τὸν φιλόσοφο P. Kitcher καὶ τὴ συζήτηση περὶ τῆς «ἀποθρησκειοποίησης» τῆς ἡθικῆς καὶ γενικότερα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀνθρώπινης σωτηρίας χωρὶς Θεό. Μέσα ἀπὸ τὶς σύγχρονες, ἀλλὰ καὶ προκλητικές – ἵσως καὶ ὀχληρές – ἀπόψεις τοῦ Kitcher, προσπαθεῖ ὁ συγγραφέας νὰ βρεῖ μία δίοδο ἐπικοινωνίας κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ συγχωρητικοῦ καὶ περιχωρητικοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Μέσα σ’ ἔνα πλαίσιο ὑπαρξιακοῦ προβληματισμοῦ κινεῖται σ’ αὐτὴ τὴ μελέτη, ποὺ διαλέγεται μὲ σύγχρονους ἐπιστήμονες καὶ σύγχρονες ἀνθρωπολογικὲς θεωρίες.

Ἀπὸ τὸν ἡθικολόγο Kitcher περνάει ὁ συγγραφέας μὲ μία κριτικὴ συζήτηση κατὰ τὴν τελευταία μελέτη του στὸν ἀθεολόγο φιλόσοφο M. Onfray, ὁ ὅποιος ἰδιαίτερα δηκτικά, ἀλλὰ καὶ προκλητικὰ γιὰ

συζήτηση, στηλιτεύει τὸν σφετερισμὸ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν θεσμικὴ Ἐκκλησία - ‘Ἐξουσία, ἡ ὅποια συχνά, θελημένα ἡ ἀθέλητα, κρύβει τὸν Θεὸν προβάλλοντας τὸν ἔαυτό της ὡς ἐκπρόσωπο τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ.

Ἐπιλογικὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι μέσα ἀπ’ αὐτὴ τὴν διαδρομὴ μπορεῖ ὁ ἀναγνώστης νὰ διαπιστώσει πῶς δὲν υπάρχει κάτι μὲ τὸ ὅποιο νὰ μὴν μπορεῖ ἡ νὰ μὴν πρέπει να συνδιαλεχτεῖ ἔνας σύγχρονος ὄρθιοδοξὸς θεολογικὸς λόγος ποὺ εἴναι ἐμβαπτισμένος στὴ γνῶση τῆς ἴστορίας τῆς θεολογίας, παραμένοντας πάντοτε ζωντανὸς καὶ διαχρονικός. Γι’ αὐτὸν ἀναζητᾶ ὁ συγγραφέας μία βάση γιὰ ἐνοποιητικὸ διάλογο καὶ ὅχι γιὰ διαιρετικὸ ἀντίλογο, ἀφήνοντας σὲ θέα ἀκέραιο μόνο τὸ πρόσωπο τοῦ σαρκωμένου καὶ οἰκουμενικοῦ/παγκόσμιου Λόγου τοῦ Θεοῦ. Μόνο πάνω σ’ αὐτὸν τὸ σῶμα τοῦ Λόγου μπορεῖ νὰ γίνει δυνατὴ κάθε ἐπικοινωνία καὶ κάθε διάλογος. “Οπως μάλιστα ἀναφέρεται στὸν ἐπίλογο τοῦ ἔργου, «ὁ Λόγος σαρκώθηκε γιὰ νὰ τρελαθοῦμε μαζί του καὶ γιὰ νὰ ζητᾶμε νὰ μᾶς διδάξει τὰ “δικαιώματά” του» (σ.430).

ΕΥΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ

**Κωνσταντῖνος Γ. Παπαγεωργίου
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ**
Σχέσεις Κράτους καὶ Ἐκκλησίας –
Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία – Ὁργάνωση
καὶ Διοίκηση τῶν Θρησκευμάτων
ἐκδ. Μπαρμπουνάκης [Σειρά: «Bibliotheca Juris 1»], Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 748.

Οἱ ἴστορικὲς διακυμάνσεις ποὺ πέρασαν οἱ σχέσεις Κράτους καὶ Ἐκκλησίας στὴ χώρα μας ὄδηγγησαν, μεταξὺ ὅλων, καὶ στὴ δημιουργία τῶν πέντε ἐκκλησιαστικῶν περιφερειῶν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τῆς Μοναστικῆς Πολιτείας τοῦ Ἀγίου Ὄρους, τῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Δωδεκανήσου. Τὴ μελέτη καὶ ἐρμηνεία τῶν πολύ-