



# ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Παλαμας<sup>ο</sup>

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ  
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ  
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

*BIBLIOTHECA ACADEMIAE ATHENIENSIS*

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΕΤΟΣ 92  
ΤΕΥΧΟΣ 829  
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

Ιωάννης Γ. Κουρεμπελές, *Λόγος Θεολογίας. Μελέτες θεολογικού προβληματισμού*. Τόμος Α', έκδόσεις Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη, 2009.

Στόν πρόλογο τοῦ πρώτου τόμου τοῦ βιβλίου *Λόγος Θεολογίας*, ό συγγραφέας μᾶς προϊδεάζει ἀπό τὴν ἀρχὴν ὅτι μπροστά μας ἔχουμε ἔνα «Ζωντανό βιβλίο». Κατά τὴν βαθμαίαν ἀνάγνωσή του, πειθόμαστε ὅτι δύτικες, τὸ κείμενο δέν εἶναι γραμμένο μὲ τὰ νεκρὰ γράμματα ἐνός ἀφηρημένου συλλογισμοῦ, ἀλλὰ περιλαμβάνει τίς σκέψεις ἐνός σύγχρονου θεολόγου, πού προβληματίζεται γιὰ ἐπίκαια δογματικά θέματα. Η προσέγγισή του δέν εἶναι ἀπό τὴν θέση τοῦ εἰδικοῦ πού προσφέρει προπαρασκευασμένες λύσεις, ἀλλὰ ἀπό τὴν προοπτική τοῦ ἐρευνητῆ πού ψάχνει ἀπαντήσεις στό πλαίσιο τοῦ διαλόγου τόσο μὲ τὸ ὄμοιο ὅσο καὶ μὲ τὸ διαφορετικό. Η ζωντάνια αὐτοῦ τοῦ βιβλίου φαίνεται στὰ ἐπόμενα χαρακτηριστικά:

- στήν πολυφωνία του. Η δομή τοῦ τόμου δέν εἶναι αὐστηρή, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται πρός διαφορετικές κατευθύνσεις, μὲ τίς ὁποῖες συναντιέται ό συγγραφέας κατά τὴν διανοητική περιπέτεια πού ἐπιχειρεῖ. Τό κεντρικό θέμα συνοδεύεται πάντα ἀπό πολλά ὑπό-ἐνότητες πού ἀναλύονται συνήθως στίς ὑποσημειώσεις. Ο Κουρεμπελές φαίνεται νά χρησιμοποιεῖ τὴν διηγηματική τεχνική, ὄνομαζόμενη *the stream of consciousness*, ἐπειδή τὸ κείμενό του καταγράφει μία συνεχῆ φοή τῆς σκέψης, πού ἀνοίγει συνεχῶς νέες προοπτικές καὶ θέματα. Επί παραδείγματι, μιλώντας γιὰ τὸν κίνδυνο τῆς εἰδωλοποίησης στήν εκκλησιαστική ζωή ὡς παράγωγο τῆς τυπολατρίας, κάνει μία ἐκτενή παραπομπή στό γέροντα Σωφρόνιο Ζαχάρωφ καὶ ἐκθέτει τὴν ἀσκητική θεωρία τοῦ φωτός, ὅπως ἐκφράζεται αὐτή στήν θεολογία του (σ. 300-303).

- στό οἰκουμενικό του ἀνοιγμα πρός τοὺς πολύτιμους σύγχρονους θεολόγους τῆς Δύσης καὶ τῆς Ανατολῆς, χωρὶς προκαταλήψεις καὶ μεροληφίες. Τό μοναδικό κριτήριο ὑπό τὸ πρόσιμα τοῦ ὁποίου τούς προσεγγίζει εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Σωτῆρα Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως βιώνεται στό πλαίσιο τῆς Θρόδοδου Εκκλησίας καὶ τῆς Παράδοσής της. Η κριτική τοῦ συγγραφέα εἶναι θετική, ἐπειδή ἔχει ὑπόψη τὸν σπουδαίους θεολόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους τρέφει ἔναν εἰλικρινῆ θαυμασμό.

- στήν οἰκειότητα τοῦ συγγραφέα μὲ τὸν ἀναγνώστη. Στό λόγο του ό συγγραφέας κάνει τὸν ἀναγνώστη συμμέτοχο στή διαδικασία ἐκπόνησης αὐτοῦ τοῦ ἔργου: τοῦ ἔξηγει, τὸν ωτάει, ἀπευθύνεται πρός αὐτόν μὲ τὸ πρώτο ἐνικό πρόσωπο, γιὰ νά ἀποφύγει τίς «συλλογικότητες» καὶ «γενικότητες» (σ. 19). Τόν

θεωρεῖ δηλαδή ἔνα ζωντανό πρόσωπο, μέ τόν όποιο βρίσκεται σέ διάλογο καὶ τοῦ όποιου ἀσπάζεται τήν προσωπική καὶ θεολογική του ἀγωνία.

- στὸν διαλογικό χαρακτήρα τοῦ βιβλίου. Οἱ σελίδες του περιέχουν πέντε μελέτες πού πραγματεύονται τή θεολογική θέση διαφορετικῶν χριστιανῶν συγγραφέων (προτεσταντῶν, καθολικῶν καὶ ὄρθοδόξων) ἀλλὰ καὶ μή χριστιανῶν (ιουδαίων καὶ μουσουλμάνων).

- στὸ σωτηριολογικό ἐνδιαφέρον τοῦ κυρίου θέματος. Στήν τελική ἀνάλυση, ὁ Ἰωάννης Κουρεμπελές δέν ἀγωνίζεται μέ ξερές ἀκαδημαϊκές ἐντρυφήσεις, ἀλλὰ στρέφεται πρός τό κεντρικό θέμα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, τό όποιο δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν κατανόηση τοῦ γεγονός τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θείου Λόγου καὶ τῆς Σωτηρίας. Ἐτοι ἐρωτήματα ὥπως ποιός εἶναι ὁ Χριστός, πώς ζοῦμε τό μυστήριο τῆς Σάρκωσης, τοῦ θυσιαστικοῦ τοῦ Θανάτου καὶ τῆς Ανάστασης στό πλαίσιο τῆς Ἑκκλησίας, συνιστοῦν τό κεντρικό θεολογικό προβληματισμό, πού παρακολουθεῖται βασικά σ' αὐτές τίς πέντε ξεχωριστές μελέτες πού προσφέρονται σέ ἐνότητα.

Τό πρῶτο κεφάλαιο ὄνομάζεται *Τό θεολογικό δόγμα τῆς Χαλκηδόνας* στό προβληματισμό σύγχρονων δυτικῶν θεολόγων καὶ τό ἐρώτημα τῆς ἀποκλειστικότητας τῆς σωτηρίας. Η μελέτη ἔξετάζει τόν ὅρο «Λογοκεντρισμός» - μία σύγχρονη δυτική ὄρολογία πού ἐκφράζει «τή μετάθεση τῆς σωτηρίας ἀπό τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ στό Θεό Λόγο» (σ. 37). Τό κύριο ἔργο πού ἔχει στήν ὄψη τοῦ ὁ θεοσαλονικιός θεολόγος, εἶναι *«Le Verbe de Dieu, Jesus-Christ et les religions du monde»* τοῦ Jacques Depuis. Κατά τόν J. Depuis, ή σωτηριολογική σημασία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἑκκλησίας του ἔχει ἔνα περιοριστικό καὶ ἀποκλειστικό χαρακτήρα, σχετικά μέ τή δράση τοῦ ἀσαρκού Θεοῦ Λόγου, πού τήν θεωρεῖ πιό ἀνοιχτή καὶ εὐρύτερη ἀκόμη καὶ πρός τίς ἄλλες θρησκείες (σ. 50). Ἐμπρακτα, ὁ Jacques Depuis ξεχωρίζει τό Χριστό ἀπό τό Θεό Λόγο καὶ λησμονεῖ ὅτι ἀκριβῶς ἡ ὁμοουσιότητα τοῦ ἐνσαρκωμένου Λόγου πρός τήν ἀνθρωπότητά του δίνει παγκόσμια σωτηριολογική σημασία (σσ. 50-51). Μέ ἄλλα λόγια, ἀκριβῶς ἐπειδή ὁ Λόγος σαρκώνεται, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει καθολική πρόσβαση (όλακερη ἡ ἀνθρωπότητα) στή σωτηρία καὶ ὅχι τό ἀντίθετο.

Η δεύτερη μελέτη, *Ἐκκλησία=Εὐχαριστία; Ένα δογματικό πρόβλημα μέ σωτηριολογική σημασία*, συγκεντρώνεται στό θέμα τῆς ταύτισης τῆς Ἑκκλησίας μέ τήν Εὐχαριστία καὶ εἰδικά στό ἔργο τοῦ σεβ. ἐπισκόπου Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα. Ο συγγραφέας ἀναφωτίεται δικαιωματικά σέ τίδια φέρει ἐντέλειαντήή ταύτιση ἀπό τήν ἐν πράγματι σήμερα ταύτιση τῆς Ἑκκλησίας μέ τήν ιεραρχία ἡ τόν κλῆρο γενικότερα (σ. 111). Η ταυτότητα *Ἐκκλησία=Εὐχαριστία*

προϋποθέτει κατά τόν σεβ. Ιωάννη Ζιζιούλα ότι ὅλη ἡ ἔξουσία τοῦ ἐπισκόπου πηγάζει ἀπό τό ότι προϊσταται τῆς Εὐχαριστίας (σ. 159). Σ' αὐτό τό σημεῖο, ὁ Κουρεμπελές ἐπισημαίνει τόν κίνδυνο χρήσης τῶν λέξεων «ἡγεμονία» καὶ «ἔξουσία» στή σχέση μέ τό ἀρχιερατικό ἀξίωμα, ἀντί τῶν ζωντανῶν λέξεων «ύπουργία» καὶ «διακονία» (σ. 159). Καὶ σέ μία πυκνή παραγγαφο, ἀνακεφαλαιώνει ἔτσι τή θέση του: «Ο ἐπίσκοπος εἶναι εἰς τύπον τοῦ Χριστοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου διάκονός του καὶ ὑπουργός τοῦ στό μυστήριο τῆς σωτηρίας. Ἀπό αὐτή τήν προοπτική φροντίζει γιά τήν ἐνότητα στήν εὐχαριστιακή ζωή τῶν χριστιανῶν δέν εἶναι ἡγεμόνας ἢ ισχύων ἀπό δική του ισχύ, ἀλλά ἐπί σκοπόν, γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, μήν τύχει καὶ τεθεῖ σέ κίνδυνο τό οἰκουμενικό βίωμα τῶν ποιμενομένων καὶ ἡ εἰδωλοποίηση τοῦ Χριστοῦ!» (σ. 181).

Τό κεντρικό κεφάλαιο εἶναι ἡ Ὀμοιοπαθητική θεραπεία. Απόπειρα σωτηριολογικοῦ προβληματισμοῦ μέ φόντο τόν σωματώδη Θεάνθρωπο. Ἔδω ἐκθέτει θέματα πού συνδέονται μεταξύ τους: τή θεώρηση τοῦ σώματος καὶ τῆς σεξουαλικότητας, τό πρόβλημα τῆς θεοδικίας, τῆς συμμετοχῆς τοῦ Θεοῦ στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, στόν ἀνθρώπινο πόνο καὶ θάνατο, τήν περί δικαιώσης θεωρία τοῦ Ανσέλμου Καντερβουργίας καὶ τοῦ Karl Barth, τήν σταυρική θεολογία τοῦ J. Moltmann. Σ' ἔνα ὑποκεφάλαιο διερευνᾶ τίς σωτηριολογικές συνέπειες τῆς θεολογίας τοῦ Χρήστου Γιανναρά καὶ στό τελευταῖο ὑποκεφάλαιο τῆς μελέτης κάνει μερικές προτάσεις γιά μία ὄρθοδοξη αισθητική.

Παρακολουθώντας τήν ἐπιχειρηματολογία τοῦ S. Žižek, ὁ συγγραφέας ἀπορρίπτει τή σωτηριολογία τοῦ K. Barth, πού εἶναι παρόμοια μέ τή «θεωρία τῆς ίκανοποίησης» τοῦ Ανσέλμου. Τά ἐσφαλμένα σημεῖα αὐτῶν τῶν θεολογικῶν συστημάτων εἶναι τά ἔξης: ὁ Θεός θυσιάζει ὅτι σημαντικότερο ἔχει, τόν Υἱό του, μόνο γιά νά ἐντυπωσιάζει τούς ἀνθρώπους. Ὁ Θεός ἔχει ως σκοπό νά μᾶς δεσμεύει μέσω τῆς θυσιαστικῆς τοῦ ἀγάπης: ἀπό δῶ φαίνεται ότι τό διακύβευμα δέν ἡταν μόνο ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς, ἀλλά καὶ ἡ ναρκισσιστική ἐπιθυμία του νά ἀγαπηθεῖ ἀπό τούς ἀνθρώπους: ὁ Θεός προκαλεῖ τήν πτώση καὶ ἀκολούθως μας λυτρώνει ἀπό τίς δυσκολίες γιά τίς όποιες εὐθύνεται ὁ ίδιος (σσ. 241-242).

Ο Κουρεμπελές φέρει ὑπό συζήτηση τήν ἀντίθεση μεταξύ φύσης καὶ προσώπου πού προτείνει ὁ Γιανναράς στά σημαντικότερα βιβλία του (Ἐνάντια στή θρησκεία, Αλφαβητάρι τῆς πίστης, Τό πρόνυμο τῆς ἀπελπισίας, Κεφάλαια πολιτικῆς θεολογίας). Οἱ σωτηριολογικές συνέπειες πού προκύπτουν ἀπ' αὐτήν τήν ἀντίθεση -τόσο στή Χριστολογία ὅσο καὶ στήν ἀνθρωπολογία τοῦ X. Γιανναρά εἶναι ότι ἡ σωτηρία εἶναι ἀπελευθέρωση (ἀπαλλαγή) ἀπό τήν φύση καὶ στέκεται ἀπέναντι στή φύση. Στό χριστολογικό ἐπίπεδο, τονί-

ζει ὁ Κουρεμπελές, ἡ σωτηρία πραγματοποιεῖται στήν φύσῃ καὶ ὅχι ἔξω ἀπ' αὐτή: «Ο Λόγος θέλει καὶ παθαίνει, δέν βγαίνει, δμας, ὁ ἴδιος ἀπό τή σάρκα, γιά νά πάθει αὐτή ἀπό μόνη της» (σ. 290). Τό ἴδιο ισχύει καὶ στό ἀνθρωπολογικό ἐπίπεδο: «Ἡ σωτηρία,..., γιά νά μένει πραγματική ἀσκητική, είναι πάλη μέσα στά ὅρια τῆς κτιστότητας, ἀκόμη καὶ μετά τὸν θάνατο. Ἐτσι μένει καὶ ἡ δωρεά τῆς ἀνάστασης πράγματι δωρεά καὶ ὅχι κατάκτηση τοῦ ἀνθρώπινον Ἔγώ» (σ. 294). Η ἀπό-ἀτομοποίηση τῆς φύσης, ὅπως παρατηρεῖται στά ἔργα τοῦ Γιανναρᾶ, δηλώνει μία προσωποκρατική σκέψη, ἔναν ἰδιόμορφο πολυθεϊσμό τοῦ προσώπου, πού καταλήγει σέ μία ἄσαρκη ἰδεολογία ἀσχετη μέ τήν ἀληθινή χριστιανική πνευματικότητα.

Τό τέταρτο κεφάλαιο φέρει τό τίτλο Μία θεανθρώπινη ιστορία. Σκέψεις καὶ κρίσεις μέ ἀφορμή τήν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου «Ἡ ἀραιότερη ιστορία τοῦ Θεοῦ». Ο Ἡ. Κουρεμπελές προσφέρει μερικές συμπληρωματικές σημείωσεις στό διάβασμα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, στό ὅποιο συμμετέχουν συγγραφικά τρεῖς ἐπιστήμονες: ὁ J. Bottéro, ὁ M. A. Ouaknin καὶ ὁ J. Moingt.

Ο J. Bottéro συμπυκνώνει σέ δυό σημεῖα τά χαρακτηριστικά πού κάνουν τόν Μωυσῆ μία μοναδική μορφή: 1. ἡ κλήση νά δεῖ σέ μία ἐνότητα τό Θεό, ἔναν Θεό ὑπερβατικό σέ σχέση μέ τόν ἀνθρωπο, καὶ 2. ἡ ἡθική του θρησκευτική ἀναφορά (σ. 319). Ο Κουρεμπελές κάνει ἐδῶ ἐνδιαφέρουσες παρατηρήσεις, ὅπως π.χ. ὅταν στέκεται στήν ἀποψή ὅτι ὁ Μωυσῆς καὶ οἱ δικοί του στό θέμα τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ είναι σέ κίνηση καὶ ὅχι σέ στάση καὶ κατοχή τῆς γνώσης. Παρόμοια, τά δόγματα, ἀν θέλουν νά ἔχουν ἥθος, δέν πρέπει νά ἐκλαμβάνονται ὡς κλειστά συστήματα πού φυλακίζουν τό Θεό (σ. 322).

Κατά τόν M. A. Ouaknin, ὁ ιουδαϊσμός ἐνδιαφέρεται λιγότερο γιά τό Θεό ἀπ' ὅτι γιά τό κείμενο πού μιλᾶ γιά τό Θεό. Στόν ιουδαϊσμό, ὁ Θεός ἔγινε κείμενο καὶ ὅχι σάρκα. Προφανῶς, μέ αὐτήν τήν προϋπόθεση, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος μυστικοποίησης τοῦ κειμένου τῆς Βίβλου (σ. 323). Ή λύση είναι τό χριστολογικό ὑπόβαθρο ἐρμηνείας τῆς Βίβλου, ἐπειδή σέ αὐτό «σχετικοποιεῖται ἡ θεολογική ἀπολυτότητα καὶ οἱ ἀποκλειστικές θεωρήσεις, ἐφόσον ἡ ἀνοιχτή σάρκα τοῦ Χριστοῦ δέν είναι ἔνας κλειστός τόπος τοπικῆς κατάβασης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μία ἀπέραντη ἐνυποστασία κάθε τόπου στό Λόγο καὶ τήν Αἰτία τοῦ κόσμου» (σ. 334).

Απέναντι στόν J. Moingt, ὁ Κουρεμπελές ἐκφράζει θετικές καὶ ἀρνητικές ἔκτιμησεις. Δέχεται μέ ἐνθουσιασμό τήν κριτική τῆς θρησκείας καθεαυτῆς, πού θεωρεῖται ἀπό τό ωμαιοκαθολικό θεολόγο ὑπεύθυνη γιά τό θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Συνεχίζοντας τήν ἴδια πορεία σκέψης, ὁ Κουρεμπελές σχεδιάζει σέ γενικές γραμμές, τή δική του ἐκκλησιολογική ὄπτικη. Ἐτσι, ὁ Θεός Λόγος «δέν σαρκώ-

θηκε γιά νά προτείνει μία συστηματική δργάνωση ένός θρησκευτικού δργανισμού, άλλα γιά νά άποδιοργανώσει τά άνθρωπινα θρησκευτικά συστήματα και τήν καταπίεση πού έπέβαλαν άνάμεσα στούς άνθρωπους» (σ. 339). Μέ τόν Χριστό, ό ανθρωπος έλευθερώνεται άπό τήν ίδια λατρεία τοῦ Θεοῦ και βλέπει στόν ένσαρκωμένο Θεό τόν συνάνθρωπο. Έπομένως, «ή σωτηρία πραγματοποιείται μέσα στή κοσμική ζωή, μέσα στό χώρο τής άνθρωπινης όμοουσιότητας». Πιό συγκεκριμένα: «Η αγάπη στόν πλησίον τίθεται δίπλα στήν αγάπη πού όφειλει νά έχει ό ανθρωπος στό Θεό και όχι κάτω απ' αύτή» (σ. 342). Σ' αύτή τήν πολύπλοκη έκκλησιολογική προβληματική θά ήταν πολύ ένδιαφέρουσα ή άναφορά τοῦ συγγραφέα στή θεωρία τοῦ «κοσμικού χριστιανισμού» και στόν Dietrich Bonhoeffer.

Ο Κουρεμπελές διατυπώνει δημοσίευματα στή χριστολογία τοῦ J. Moingt, ό όποιος δυσκολεύεται νά ταυτίζει τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μέ τό Θεό Λόγο. Γιά τόν Moingt, ό Χριστός είναι μᾶλλον ένας θεοφόρος άνθρωπος, ένα όχημα γιά νά έκφραστει ό Θεός, και δέν είναι πράγματι ό ίδιος ό Θεός (σύγχρονος νευτοριανισμός).

Τό τελευταίο κεφάλαιο όνομαζεται Ή άπαντηση τών «38» (12 Οκτ. 2006) στήν είσήγηση τοῦ πάπα Βενέδικτου 16ου στό Ρέγκενσμπουρκ (12 Σέπ. 2006). Ο Κουρεμπελές έξετάζει τήν άπαντηση τών «38» έξεχουσῶν προσωπικοτήτων τοῦ Ισλάμ στή διάλεξη τοῦ πάπα στό Regensburg. Εξετάζεται τή σχέση Ισλάμ και βίας, τήν ύπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ και τή σχέση τής λογικῆς στό Ισλάμ και έκτενώς, τό κείμενο τοῦ πάπα Βενέδικτου 16ου.

Ο Λόγος Θεολογίας. Μελέτες θεολογικού προβληματισμού. Τόμος Α', είναι τό βιβλίο ένός ζωντανού διαλόγου. Στό πλαίσιο αύτοῦ τοῦ διαλόγου μέ διάφορους θεολόγους, ό συγγραφέας άναπτύσσει σταδιακά τή δική του θεολογική σκέψη. Τά σημαντικότερα σημεία αύτής τής σκέψης, πού μπορούν νά ξειποιηθούν άπό τή σύγχρονη θεολογία, είναι τά έξης:

Ο Θεός ύπερβαίνει τό έαυτό τοῦ μέσω τής Σάρκωσης. Στήν κένωση, ό Χριστός έρχεται δίπλα μας, γιά νά συμπονέσει μαζί μας. Γίνεται τρεπτός μέ τήν έννοια ότι αγαπά και θλίβεται γιά τόν πάσχοντα άνθρωπο (σ. 282). Η άπαθεια τοῦ Χριστοῦ δέν είναι τοῦ πλαστικού χειρουργού πού έπεμβαίνει άπό έξω στίς πληγές μας, άλλα άπό όμοιοπαθητική αγάπη, διά τής πρόσληψης τής φύσης μας (σσ. 231-232). Η αγάπη του δέν έπιβάλλεται έξωτερικά και έξουσιαστικά, άλλα έκφραζεται θυσιαστικά ώς συμμετοχή στόν άνθρωπινό πόνο. Ο Θεός σέβεται τήν έλευθερία μας κατά τήν άποκάλυψή του. Στόν προφήτη Ηλία δέν έμφανίζεται ούτε σέ σεισμούς, ούτε σέ φωτιές, άλλα μέσα άπό τόν ήχο μίας «λεπτής αύρας» (σ. 205). Η σχέση του μέ μας είκονίζεται σέ αύτό τό μοντέλο.

Ο Θεός έγινε σάρκα γιά νά μήν οίκοδομήσουμε ἐμεῖς μία ἀσαρκή ιδεολογία, «γιά νά μήν μπορέσει κανείς νά τόν σφετεριστεῖ Ἰδιωτικά» (σ. 358). Αντίθετα, μποροῦμε νά ἀναπτύξουμε ἔναν πολιτισμό τῆς σάρκωσης (ή ἀναφορά είναι ἐδῶ στόν κάθ. Χ. Σταμούλη) μέσω τῆς Ἑκκλησίας. Ἐπομένως, η Ἑκκλησία δέν ύπάρχει γιά τόν έαυτό της, ἀλλά γιά τόν κόσμο (σ. 99). Κατά τό ύπόδειγμα τοῦ Χριστοῦ, ή ἰερατική καὶ ποιμαντική εὐθύνη ἔχει διακονικό καὶ ὅχι ἔξουσιαστικό χαρακτήρα (σ. 131). Στήν Εὐχαριστίᾳ, ὁ Χριστός μελιζεται καὶ δέν μερίζεται, ὅπως η καρδιά τοῦ Θεοῦ γιά τόν κόσμο δέν τελειώνει ποτέ (σ. 445).

Η θέωση δέν είναι «παραμόρφωση» ἀλλά «μεταμόρφωση» τοῦ ἀνθρώπου στή σάρκα καὶ στό πνεῦμα (σ. 310). Είναι μία προσωπική συνάντηση καὶ ὁμοούσια συμπεριχώρηση.

Στή σχέση μέ τούς ἄλλους, εἰδικά μέ αὐτούς πού είναι διαφορετικοί ἀπό μας, εἰμαστε καλεσμένοι στό διάλογο, η, μέ τήν ποιητική ἐκφραση τοῦ συγγραφέα, νά δοῦμε «τόν ἄγγελο τοῦ ἄλλου» καὶ ὅχι τόν δικό μας ἄγγελο, νά δοῦμε «τόν Ναζωραϊο τοῦ ἄλλου» καὶ ὅχι τό δικό μας Ναζωραϊο (σ. 443). Αύτό ἀκριβῶς ἐπιχειρεῖ καὶ ὁ Κουρεμπελές στό παρόν βιβλίο, ὅπου προσπαθεῖ «νά δεῖ τό Ναζωραϊο τοῦ ἄλλου», δηλαδή νά καταλάβει τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ πού προβάλλει μέσα ἀπό τίς διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις.

Ο πρώτος τόμος τοῦ βιβλίου Λόγος Θεολογίας. Μελέτες θεολογικού προβληματισμοῦ είναι ἐνδιαφέρων καὶ ἀπό γλωσσολογική ἀποψη. Πολλές φορές, ὁ συγγραφέας δημιουργεῖ εἰδικές ἐκφράσεις γιά νά συμπιέσει μία ὀλόκληρη ἀντίληψη, π.χ. η Ἑκκλησιολογία τοῦ σέβ. ἐπισκόπου Ιωάννη Ζηζιούλα ὀνομάζεται «εὐχαριστιακή ἐπισκοπολαγνεία» (σ. 157) ἐνῶ η σχέση πρόσωποφύση στό Χ. Γιανναρά προσδιορίζεται ως «ἀπό-ἀτομοποίηση τῆς φύσης» (σ. 281). Άλλες φορές φτιάχνει καινούριες λέξεις, ὅπως «θειολογεία» (σ. 290). Πέρα ἀπό τήν ὄρολογία, οἱ ιδέες τοῦ βιβλίου είναι θαρραλέες καὶ πρωτότυπες: «Η Ἑκκλησία είναι δρόμος χωρίς στάση καὶ χωρίς ἀποκλειστικότητα», διαβάζουμε στή σελίδα 322. Περίπου ἑκατό σελίδες πιο κάτω, συναντάμε ἔνα προσωπικό Θεό, ἔνα οἰκεῖο Λόγο πού μιλᾶ τήν καθημερινή μας γλώσσα: «Ἄδαμ, πού είσαι βρέ; Κοίτα με! Μοῦ ψοιάζεις, δικέ μου, καὶ σοῦ ψοιάζω, σαρκώνομαι...». Είναι η ίδια η οἰκειότητα καὶ η γλυκύτητα τῶν λειτουργικῶν κειμένων.

Συμπεραίνοντας, μποροῦμε νά δηλώσουμε ὅτι τό βιβλίο Λόγος Θεολογίας ἀνοίγει καινούριες προοπτικές στή θεολογική ἔρευνα καὶ συνιστᾶ ἔνα δείγμα ἀληθινοῦ διαλόγου. Γραμμένο μέ ύπερθυνη στάση πρός τήν Αλήθεια, μέ ἐνθουσιασμό γιά τή συνάντηση τοῦ ἄλλου, πολλές φορές μέσα ἀπό τήν ποιητική γλώσσα τῶν λειτουργικῶν κειμένων, μᾶς ἀνοίγει νέον ὄριζοντα στήν κατα-

νόηση καί ἀγάπη τοῦ μυστηρίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

π. Florin Toader Tomoioaga

Ὑποψήφιος διδ. ΑΠΘ

Βοηθός καθ. στό Πανεπιστήμιο Oradea, Romania.