

# Παλέρμο

(2005)

Θ

Τον Απρίλιο του 2005, πήγαμε οικογενειακώς (μαζί με την 3χρονη Δανάη), στο Παλέρμο, της Σικελίας, να παρακολουθήσουμε το "Διεθνές Συνέδριο Λεισμανίωσης".

Το συνέδριο γινόταν στο "Città del Mare Hotel", κοντά στο χωριό Terrasini, αλλά η τελετή έναρξης του συνεδρίου, έγινε στην "Όπερα του Παλέρμου" (η δεύτερη μεγαλύτερη Όπερα στην Ευρώπη).

Καθόμασταν σε θεωρείο και η Δανάη, παρακολουθούσε προσεκτικά, τους ομιλητές και χειροκροτούσε. Κάποια στιγμή, όλα τα φλας ήταν στραμμένα στο θεωρείο μας και μας φωτογράφιζαν. Η Δανάη, "είχε κλέψει την παράσταση".



*Το πρώτο συνέδριο της Δανάης (Παλέρμο, Σικελία, Απρίλιος, 2005).*

Ένα απόγευμα, στην ευρύχωρη αίθουσα υποδοχής του ξενοδοχείου, μια μικρή ορχήστρα έπαιζε τις πρώτες νότες του "O Sole Mio", ενώ ο τραγουδιστής, χαρακτηριστικός τύπος σικελού, δωρικής καταγωγής, προετοίμαζε τις φωνητικές χορδές του... Η Δανάη, με μια συνομήλικη ισπανιδούλα, είχαν μόλις ξεπεράσει το πρώτο στάδιο γνωριμίας, με τα διστακτικά χαμογελάκια και μη έχοντας άλλο τρόπο επικοινωνίας, άρχισαν να τρέχουν στον χώρο, ακριβώς πίσω απ' την ορχήστρα, εκδηλώνοντας τον ενθουσιασμό τους με τσιρίδες και ανταγωνιζόμενες, ευθέως, τις φωνητικές ικανότητες του τραγουδιστή, τουλάχιστον στις ψηλές συχνότητες... Εκείνος, ενοχλημένος, έριχνε στην αρχή μερικά πλάγια βλέμματα και κουνούσε με νόημα το κεφάλι, σα να είχε νευρικό τικ και ξαφνικά, ανέβασε απότομα μερικές νότες στην εκτέλεση του τραγουδιού, για να καλύψει τις τσιρίδες! Δυστυχώς, όμως, οι μουσικοί αιφνιδιασμένοι, δεν ακολούθησαν... και τελικά (ακριβώς, πριν απ' την κορώνα), ο τραγουδιστής σταμάτησε (το τραγούδι, έτσι και αλλιώς, είχε ήδη εξοκείλει, εντελώς...), κατέβηκε, βιαστικά απ' το μικρό πάλκο, έτρεξε στον πίσω χώρο, στάθηκε μπροστά μου και με δικαιολογημένη αγανάκτηση, μου φώναξε: "E!!! basta!!! basta!!!".

Εγώ, αιφνιδιασμένος και κατακόκκινος, ψέλλισα κάτι σαν "scusi..." και σκέφτηκα, ότι έπρεπε να είχα προβλέψει ότι η συχνότητα των τσιρίδων, ενισχυμένη απ' τον αντίηχο των γυμνών τοίχων, θα προκαλούσε πρόβλημα στον τραγουδιστή... Εν τω μεταξύ, ο συγκεντρωμένος κόσμος, γελούσε και χειροκροτούσε, ενθουσιασμένος για το happening..., του happening..., ενώ τόσο εγώ, όσο και ο ισπανός μπαμπάς, αποχωρούσαμε, κρατώντας στην αγκαλιά, τις δυο μικρές πριμαντόνες...

Το "Città del Mare Hotel", κτισμένο σε μια πευκόφυτη, αλλά απόκρημνη ακτή, 20 χιλιόμετρα απ' το αεροδρόμιο και 35 χιλιόμετρα απ' το Παλέρμο (εκτός απ' την, αποδεδειγμένα, εξαιρετική ακουστική, στον χώρο υποδοχής...), είχε καταπληκτική θέα στον κόλπο Castellammare, γήπεδα τένις, μπάσκετ, πισίνες, πίστα χορού κ.ά.