



# Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

‘Ο βυζαντινός ναὸς τῶν ἀγίων’ Αποστόλων Θεσσαλονίκης, ποὺ ἀνήκει στὴν Παλαιολόγεια τέχνη, κτίσθηκε ἀπὸ τὸν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νήφωνα τὸν Α' (1311-15) καὶ τὸν μαθητὴ του ἰερομόναχο Παῦλο. Ὅταν τὸ καθολικὸ μονῆς ἀφιερωμένης στὴν Θεοτόκο. Ἀπὸ τὴ μονὴ αὐτὴ σώζονται ἐπίσης ἡ κινστέρνα (δεξαμενὴ) καὶ λείψανα τοῦ προπύλου. Μετὰ τὴν ἄλωση τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τοὺς Τούρκους (1430) ὁ ναὸς ἔμεινε χριστιανικὸς μέχρι τὸ 1521, δόποτε μετετράπη σὲ τζαμί. Ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα εἶχε ἐπικρατήσει ἡ γνώμη ὅτι ὁ ναὸς ἦταν πρὸν ἀφιερωμένος στοὺς ἀγίους Ἀποστόλους, καὶ μὲ τὸ ὄνομα αὐτὸ ἀποδόθηκε στὴ χριστιανικὴ λατρεία μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης (1912). Ἀπὸ τὸ 1916 χρησιμοποιεῖται ὡς ἐνοριακὸς ναός.

‘Αρχιτεκτονικὰ ὁ ναὸς ἀνήκει στὸν ρυθμὸ σταυροειδοῦς μὲ τρούλλο. ‘Ο κυρίως ναὸς εἶναι περίπου τετράγωνος. Στὴ στέγη του σχηματίζονται δύο διασταυρούμενες καμάρες, στὸ κέντρο τῶν δποίων ὑψώνεται ὁ τρούλλος, ποὺ στηρίζεται σὲ τέσσερις κίονες. Πρὸς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ κυρίως ναοῦ ἀνοίγεται τὸ ‘Ιερὸ μὲ τρεῖς κόγχες, ἐνῷ στὸ δυτικὸ μέρος ὑπάρχει στενόμακρος νάρθηκας, ποὺ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν κυρίως ναὸ μὲ τρία ἀνοίγματα. Μιὰ στοὰ σὲ σχῆμα Π ἀγκαλιάζει τὸν ναὸ ἀπὸ τὶς τρεῖς πλευρὰς (βόρεια, δυτικὴ καὶ νότια). Στὶς τέσσερις γωνίες τῆς στοᾶς ὑψώνονται ἵσαριθμοι τρούλλοι μικρότεροι ἀπὸ τὸν κεντρικό. Ἡ στοὰ καταλήγει στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ σὲ δύο παρεκκλήσια, ἀπὸ τὰ δποῖα τὸ βόρειο ἦταν ἀφιερωμένο στὸν Πρόδρομο. Τὸ νότιο παρεκκλήσιο δὲν ἐπικοινωνεῖ μὲ τὴ στοὰ ἀλλὰ μόνο μὲ τὸ ‘Ιερό.

‘Ο ναὸς ἦταν ὀλόκληρος εἰκονογραφημένος μὲ ψηφιδωτὰ καὶ τοιχογραφίες. Μόνο ἡ κεντρικὴ κόγχη τοῦ ἰεροῦ φαίνεται ὅτι δὲν εἶχε εἰκονογραφηθεῖ, πιθανότατα ἀπὸ ἔλλειψη οἰκονομικῶν πόρων. Κατὰ τὴ μετατροπὴ τοῦ ναοῦ σὲ τζαμὶ ὄλες οἱ παραστάσεις καλύφθηκαν μὲ κονίαμα καὶ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ οἱ τοιχογραφίες ἔχουν σφυροκοπηθεῖ. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἔγινε σταδιακὰ ἡ ἀποκάλυψη τους. Παρ’ ὄλες τὶς φθιορές ποὺ ἔχει ὑποστεῖ ἡ εἰκονο-

γράφηση τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὸν χρόνο, τὴν ὑγρασία καὶ τὰ σφυροκοπήματα τῶν Τούρκων, διασώζονται πολλὰ καὶ ἐντυπωσιακὰ μέρη τῆς.

Μὲ ψηφιδωτὰ εἶναι διακοσμημένος ὁ κυρίως ναὸς ἀπὸ τὰ κιονόκρανα κι ἐπάνω. Ἀπὸ αὐτὰ σώζονται σὲ λιγότερο ἡ περισσότερο καλὴ κατάσταση ὁ Χριστὸς παντοκράτωρ στὸν τροῦλλο, δυστυχῶς ἀκέφαλος, πιὸ κάτω δέκα προφῆτες, στὰ σφαιρικὰ τριγωνα κάτω ἀπὸ τὸν τροῦλλο οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές, στὶς καμάρες ἡ Γέννηση, ἡ Βάπτιση, ἡ Μεταμόρφωση, ἡ Βαϊοφόρος καὶ ἡ κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στὸν ἄδη, τμῆματα ἀπὸ τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, μικρὰ λείψανα ἀπὸ τὸν Εὐαγγελισμὸν καὶ τὴν Ὑπαπαντή, καθὼς καὶ μερικὲς μορφὲς ἀγίων.

Οὐ πόλοιπος ναὸς ἦταν διακοσμημένος μὲ τοιχογραφίες. Ἀπὸ τὶς σωζόμενες κυριότερες εἶναι: Στὸ κάτω μέρος τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ μορφὲς ἀγίων ἵεραρχῶν· στὴν κόγχη τῆς προθέσεως ὁ μελισμός· στοὺς τοίχους τοῦ κυρίως ναοῦ ὀλόσωμες παραστάσεις τοῦ Προδρόμου, τοῦ εὐαγγελιστῆ Ιωάννη, τῶν ἀγίων Γεωργίου καὶ Δημητρίου καὶ πολλῶν ὁσίων· στὸν νάρθηκα ἡ παράσταση τῆς Θεοτόκου ἐνθρονησμένης ἀνάμεσα σὲ δύο ἀγγέλους, τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, τὸ μαρτύριο τῶν ἀγίων Τεσσαράκοντα, τὸ μαρτύριο τοῦ ἀγίου Δημητρίου καὶ οἱ ψυχὲς τῶν δικαίων ὑπὸ μορφὴ βρεφῶν στὴν παλάμη τοῦ Θεοῦ· στὸ νότιο μέρος τῆς στοᾶς ἡ οἵτια τοῦ Ἰεσσαί, ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου, καὶ ὁ Γεδεών μὲ τὸν πόκο του· στὸ ἀνατολικὸ μέρος τοῦ βορείου σκέλους τῆς στοᾶς (παρεκκλήσιο τοῦ Προδρόμου) σκηνὲς ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Προδρόμου, ἀπὸ τὶς ὅποιες πολὺ καλὰ διατηροῦνται: τὸ ὄραμα τοῦ Ζαχαρία, ἡ γέννηση τοῦ Προδρόμου καὶ τὸ συμπόσιο τοῦ Ἡρώδη μὲ τὸν χορὸ τῆς Σαλώμης· στοὺς δύο δυτικοὺς τρούλλους ὀλόσωμες παραστάσεις τῶν προπατόρων καὶ τῶν πατριαρχῶν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ στὸν βορειοανατολικὸ τροῦλλο ἡ Παναγία μὲ τὸν Χριστὸ καὶ παραστάσεις ἀγγέλων.

\* \* \*