

224. Το κτίριο του ινστιτούτου, σήμερα. Το εσωτερικό του πρώτου ορόφου.



225. Vangel Ajanovski-Oče, 1936 (πρώτος από αριστερά, με γραβάτα).



226. Καστοριά, 1947. Από δεξιά, Mihail Keramitchiev, Vera, Ilija Dimovski - Goce, Vangel Ajanovski-Oče και άλλοι.



227. Μέλη του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας σε εκδρομή στην Κροατία. Τέταρτος από δεξιά ο Risto Kirjazovski.



228. Από αριστερά,
τρίτος Kirjazovski,
τέταρτος Naum
Pejov.



229. Διδάσκαλοι στη
Λαϊκή Δημοκρατία
Μακεδονίας, περί το
1950. Δεξιά, ο
Kirjazovski.



230. Διδάσκαλοι.
Δεξιά, ο Kirjazovski.



231. Ο Kirjazovski
στο σχολείο.



232. Από δεξιά, ο
Αχιλλέας
Παπαϊοάννον, η
κόρη του, η σύζυγος
του Kirjazovski, ο
Kirjazovski.



233-234.
*Μακεδόνες των
Αιγαίων, στη Σχολή
Διδασκάλων.*



235. Ο Kirjazovski, το
1951, με τη σύζυγο και
την κόρη Niki.



236. Σχολικός εορτασμός
της Πρωτομαγιάς.



237. Προσωπικό του Αρχείου Μακεδονίας.
Πρώτος από
αριστερά ο
Kirjazovski.



238. Πρωτομαγιά,
στο πάρκο.



239. Από δεξιά,
πρώτος ο
Kirjazovski, τέταρτος
ο Naum Pejov.



240. Αρχείο Μακεδονίας, 14 Ιουνίου 1974.
Αριστερά, Kirjazovski.



241. Αρχείο Μακεδονίας,
14 Ιουνίου 1974. Στο μέσον, ο
Kirjazovski, με συνεργάτριες
του ιδρύματος.



242. Ο Kirjazovski με τον Ilija Ljockov, λογιστή του Αρχείου Μακεδονίας, στην οδό Marshal Tito των Σκοπίων. Στο βάθος δεξιά, φαίνεται η Λέσχη Αξιωματικών (το αχνό κτίριο το οποίο εξέχει και μοιάζει με καμπαναριό), που κατέρρευσε στο σεισμό του 1963.



243. Αρχείο Μακεδονίας, 14 Ιουνίου 1974. Αριστερά, ο Kirjazovski, με μέλη του προσωπικού.



244. Αρχείο Μακεδονίας, 14 Ιουνίου 1974. Ο Kirjazovski, με συνεργάτριες.

245. Αρχείο Μακεδονίας, 14 Μαρτίου 1965. Μέλη του προσωπικού. Από δεξιά, Kirjazovski, Todor Taleski (αναπληρωτής διευθυντής Αρχείου), έκτος ο Ilija Ljockov.



246. Σχολή διδασκάλων “Kiril Pejchinovich”, Σκόπια. Στην τελευταία σειρά, πρώτος αριστερά ο Kirjazovski.



247. Πρώτος από αριστερά ο Novica Veljanovski (επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας Σκοπίων κατά το διάστημα 1972-1985). Πρώτος δεξιά ο Kirjazovski.



248. Ο Kirjazovski (εμπρός) σε συμπόσιο του Ινστιτούτου, το 1978.



249. Αριστερά, Kirjazovski, 1988.



250. Ο Naum Pejov (κέντρο) σε εκδήλωση στην Εθνική Βιβλιοθήκη, 1990.



251. Από αριστερά,
Naum Pejov, Todor
Simovski, Vangel
Ajanovski-Oče,
Mihail Keramitchiev.



252. Από δεξιά,
Vangel Ajanovski-
Οče, Kiro Gligorov
(πρόεδρος
Δημοκρατίας
Μακεδονίας).



253. Αχρίδα.



254. Ιστορικό συνέδριο στην
Αχρίδα, 1968. Στη πρώτη
σειρά, από δεξιά, δεύτερος ο
Παπαπαναγιώτου, τρίτος ο
Ανδρέας Τζήμας (ο
ασπρομάλλης με τα γυαλιά).
Πίσω από το Τζήμα ο Pero
Galabov (με το λευκό
πουκάμισο).



255. Αχρίδα. Αποψη του ακροατηρίου. Στην πρώτη σειρά, τρίτος από δεξιά ο στρατηγός Mihailo Apostolski. Στη δεύτερη σειρά, από δεξιά, πρώτος Παπαπαναγιώτου, δεύτερος Ανδρέας Τζήμας. Όπισθεν του Τζήμα, ο Pero Galabov.



256. Ο γάμος του Παπαπαναγιώτου με τη Μίμι (Milka Pulevska), στις 19 Νοεμβρίου 1970, στο δημαρχείο των Σκοπίων. Μάρτυρες ο Todor Simovski (στη φωτογραφία, δεξιά) και ο Cakonchev (αριστερά).



257. Ο Παπαπαναγιώτου υπογράφει στο βιβλίο του δημαρχείου, μπροστά στην προτομή του Tito.



258. Παπαπαναγιώτου, Μίμι, Σκόπια 1972.



259. Παπαπαναγιώτου, Σκόπια 1980.



260. Ο Παπαπαναγιώτου (τρίτος από δεξιά, μόλις διακρίνεται) με τους συγγενείς του, στον Τρίλοφο Ημαθίας, κατά την πρώτη επίσκεψη στην Ελλάδα, το Φεβρουάριο 1977. Δεύτερη από δεξιά η αδελφή του.



261. Ο Παπαπαναγιώτου στη Θεσσαλονίκη, 1991.



262. Tasko Karadza.

263. Από αριστερά,
Αχιλλέας Παπαϊωάννου,
Γιώργης Γιαννούλης.



264. Οι Mina Fotev και Vera Foteva, μαχητές του δημοκρατικού στρατού (ΔΣΕ), στις Πρέσπες, το 1949.



265. Ηλίας
Παπαδημητρίου -
Λιάκος, 1972.



Др. Н. Захариадис под-племеното пријател на славянскиот съдомски народ и спасител
на децата от юнгарофашистите постиг.
Да почетеме щеят на робоването, засилватки поиска наше гравюри, да стапиме
пътището борца на Мария, на Слободата и Независимостта на нашата гаганчина.

266. «Να δουλεύεις, να σπουδάζεις και να ζεις για το λαό.» *Makedonche*, Μηνιαίο περιοδικό για τα «μακεδονόπουλα» στις φιλόξενες χώρες της Λ. Δημοκρατίας. «Ο σ. Ν. Ζαχαριάδης, ο μεγαλύτερος φίλος του σλαβομακεδονικού λαού και σωτήρας των παιδιών από τα μοναρχο-φασιστικά νύχια. Να τιμήσουμε τα γενέθλιά του δυναμώνοντας παραπέρα την προσπάθειά μας να γίνουμε άξιοι αγωνιστές της ειρήνης, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας.»



267. Γιάννης
Πατσιούρας, 1938.



268. Σκόπια, 1975. Από αριστερά, Γιάννης Πατσιούρας, Αχιλλέας Παπαϊωάννου.

**269-272. Έλληνες στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία Μακεδονίας, στο Debar
(πλησίον των αλβανικών συνόρων).**



269. Από αριστερά,
Ουρανία Γκέλη,
Θανάσης Γκέλης,
Ευδοξία Κωστοπούλου,
1975.



270. Από αριστερά,
δεύτερη η Ευδοξία
Κωστοπούλου, πέμπτη η
Ουρανία Γκέλη. Οι
υπόλοιπες τρεις
γυναίκες ήταν ντόπιες.



271. Από αριστερά,
Σπύρος Ιωάννου,
Αντώνης Αναστασιάδης,
Ευδοξία Κωστοπούλου,
Τάκης Κωστόπουλος,
Ουρανία Γκέλη, 1975.



272. Από αριστερά,
πρώτη Ουρανία Γκέλη,
τρίτη Ευδοξία
Κωστοπούλου, Τάκης
Κωστόπουλος, Σπύρος
Ιωάννου. Στο βάθος, το
Debar, 1976.



273. Από αριστερά,
Mina Fotev, Γ. Κικίτσας,
Paskal Mitrevski, το
1975, στη Σοσιαλιστική
Δημοκρατία
Μακεδονίας, κατά τη
διάρκεια κυνηγίου.



274. Ο Μάρκος Βαφειάδης
(στο μέσον) στα Σκόπια, το
1977, σε επίσκεψη στην οικία
της οικογένειας Fotev.

