

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

X. Σταμούλης, Κάλλος τό ἄγιον, (έκδ. Ακρίτας) Αθήνα 2005².

Α. Ό συγγραφέας τοῦ βιβλίου "Κάλλος τό ἄγιον" Χρυσόστομος Σταμούλης (στό έξῆς Χ.Σ.) ήδη ἀπό τὸν πρόλογο δίνει τὸ περιεχόμενο τῶν ἐνδιαφερόντων του. Κάνει κατανοητό ὅτι θά πλεύσει τὸ συγγραφικό του ταξίδι ὀλιστικά, δίχως τὸ δίλημμα Ανατολή-Δύση νά τὸν προκαταβάλει (σ. 13). Ἐτοι, πιστεύω, δέν ξεκινᾶ τὴν ἔργασία του μέ μία γνωστή κατά τίς τελευταῖς δεκαετίες στὴ θεολογική σκέψη τοῦ τόπου μας προκατάληψη. Αντιθέτως, ξεκινᾶ μέ μία ἐποπτική προοπτική καὶ, ἐφόσον ἡ ὀλιστική σκέψη εἶναι κατά τῆς προκατάληψης, ύπογραμμίζει ἔξαρχῆς καὶ στηλιτεύει μ' αὐτῇ του τῇ διευκρίνισῃ τόσο τὴν ἐπιστημονική ὅσο καὶ τὴν ὁμολογιακή προδιάθεσῃ. Ο αἰσθητικός λόγος εἶναι γιά τὸν Χ.Σ. λόγος ὑπαρξιακός (σ. 14 έξ.). Καὶ αὐτό σημαίνει γιά τὸν ἴδιο τὸν συγγραφέα τὸν λόγο (τῆς) ἐμπειρίας, διόν δέν χωρᾶνε οἱ διασπάσεις, οἱ ὅποιες καλλιεργοῦνται στὸν τόπο τῆς (αὐτονομημένης ἀπό τὸν ἐμπρακτὸ βίο) θεωρητικῆς διανόησης.

Ήδη ἀπό τὴ σ. 16 λειτουργεῖ ἡ δογματολόγος ἐπιχειρηματολογία, δηλ. ἡ αἰσθητική τοῦ σαρκωμένου Λόγου, ὅχι ὡς ἡθικοσυναισθηματικό γεγονός, ἀλλά ὡς παράδοξο. Ἀπό μία τέτοια προοπτική καὶ ἡ διαίρεση δόγματος-αἰσθητικῆς μόνο ὡς κατάπτωση μπορεῖ νά θεωρηθεῖ, καὶ θωρεῖται ὅντως ἐτοι ἀπό τὸν Χ.Σ., ἀλλά καὶ ὡς ἀπαξίωση τοῦ εὑρούσας τῆς δογματικῆς θεολογίας, ἡ ὅποια δεκαετίες τώρα δέν ἔχει πάψει στὸν χῶρο μας νά ὑποφέρει ἀπό τοὺς "τεχνολόγους τοῦ δόγματος". Τό παράδοξο ἀποτελεῖ καὶ τὸ χαρακτηριστικό τῆς ὁρθόδοξης ἀγιότητας, ἡ ὅποια εἶναι ἀνοιχτή στὴν ἐκπληξη (σ. 20), διόπεις ἀνοιχτή στὸν αὐτοπροσδιορισμό εἶναι μία ὑγιῆς Ὁρθοδοξία (σ. 21). Ο Χ.Σ. ταπεινά θέτει τὸν στόχο του καὶ μᾶλλον θέλει νά πει πώς δυσα ὁ ἴδιος θά ἐκθέσει δέν εἶναι στὴν οὐσίᾳ καινούργια. Αὐτή εἶναι, θεωρῶ, ἡ πρωτοτυπία τοῦ Χ.Σ. ἡ, μᾶλλον, εἶται ξεκινᾶ κανεὶς τίς εἰλικρινεῖς θεολογικές δημιουργίες.

A. 1. Μέ ταπεινό λοιπόν, ἀλλά καὶ εὐθές πνεῦμα, ὁ Χ.Σ. (σ. 27

έξ.) τίθεται πρώτ' ἀπ' ὅλα ἐνώπιον τῆς ἀποψῆς τοῦ Κ. Ζουράρη (στό έξῆς Κ.Ζ.) διτὶ δέν ύπαρχει αἰσθητική στὰ δαια τῆς καθ' ήμας Ανατολῆς. Ο δος πού ὁ Κ.Ζ. χρησιμοποιει εἶναι φιλοκαλία. Τό πρόβλημά του εἶναι, δημως, ὁρολογικό καὶ τεχνικό, ὥστε τελικά νά ξεφεύγει η ουσία πάνω σέ ἐπιφανειακές ὁρολογικές καὶ τεχνικές διακρίσεις. Πράγματι, η ἀρχή, τόσο τοῦ Κ.Ζ. όσο καὶ τοῦ Γ. Σεφέρη εἶναι πώς δέν ἀνήκουμε στή Δύση, ἀλλά στήν Ανατολή (σ. 31). Όμως ὁ Χ.Σ. θέλει νά βγάλει έξω τόν ποιητή (Γ. Σεφέρη) ἀπό τό δίπολο, ψάχνοντας τήν ουσία κι ὄχι τήν τεχνική ὁρολογία η τούς τεχνητούς διαχωρισμούς. Δέν θά κουφάσω τόν ἀναγνώστη μου μέ ειδικές ἀναλύσεις καὶ ἀναφορές. Από κριτική ἀποψή ἔχει σημασία διτὶ ὁ Χ.Σ. ἀνιχνεύει στήν ἐκφραση τοῦ Κ.Ζ. πώς η ἀπό μέρους τοῦ υφοῦ πολιτειολόγου προσέγγιση Δύσης-Ανατολῆς γίνεται μέ "ἰδεολογικό τρόπο" (σ. 35). Πέρα ἀπό αὐτό δημως στόν Κ.Ζ. καταλογίζεται καὶ ἐπιστημονική ἀσυνέπεια, διταν στή σ. 39 δείχνει ὁ Χ.Σ. σαφῶς διτὶ η ὁρολογία δέν χρησιμοποιεῖται μέ ἀκρίβεια ἀπό τόν Κ.Ζ. (σ. 39). Έξαλλον, η ἀρνηση τής ἀρχῆς τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ μέσα ἀπό τόν ἐτεροπροσδιορισμό (σ. 49) εἶναι η ἐπιστημονική καὶ ύπαρξιακή ἀγωνία, μέσα ἀπό τήν όποια ὁ Χ.Σ. ἐπιχειρεῖ τήν κριτική του.

Τονίζει, λοιπόν, πώς διτὶ γίνεται αὐτοσκοπός κινδυνεύει στήν ἀλλοτριώση, στόν μηδενισμό, στήν ἀνυπαρξία (σ. 43). Καὶ αὐτοσκοπός δέν πρέπει νά γίνει η μονομέρεια, δημως ἐδῶ η ὁρολογική μονομέρεια, η όποια, καθώς ἀποδεικνύει ὁ Χ.Σ., δέν βγαίνει ἀπό τήν ἔξεταση τῶν κειμένων τοῦ Σεφέρη (σσ. 48-49). Οὔτε ὁ δρόμος τής αὐτοσυνειδήσίας μέσα ἀπό τόν ἐτεροπροσδιορισμό εἶναι ἀσφαλῆς δρόμος. Αύτή τή διαπίστωση ὁ Χ.Σ. τήν προβάλλειώς σεφερικό σκέπτεσθαι (σ. 49) όπως προβάλλει καὶ τό συμπέρασμα πώς, ἀν ὁ Κ.Ζ. είχε ἐρμηνεύσει σαφῶς τόν Διούνου Λρεοπαγίτη στό ἐρωτημα "ἀναίσθητη φιλοκαλία η φιλόκαλη αἰσθητική", σαφῶς καὶ θά διάλεγε τό δεύτερο σκέλος, δηλ. τής αἰσθητικῆς μέ ἀναφορά καὶ νόημα, δημως σαφῶς μέ νόημα συμπεράσινει ὁ Χ.Σ. στή σ. 53.

A. 2. Η ἐπιλογή τώρα τοῦ Ήμερολογίου τοῦ Σμέμαν ἀπό τόν Χ.Σ. δέν εἶναι τυχαία. Δείχνει τήν ἔμφαση πού θέλει νά δώσει ὁ Χ.Σ. ὄχι στή θεολογία τοῦ γραφείου, ἀλλά στή ζώσα θεολογία τοῦ ἀγωνιῶντος ἀνθρώπου. Αύτό σημαίνει θεολογία ἐν ἔξελιξει (σσ. 54-55), μία θεολογία πού ἐπιμένει στήν ὁμορφιά τοῦ κόσμου καὶ στή βιωματική ἀλήθεια διτὶ η ὁμορφιά τής φύσης ἀναφέρεται στούς ἀλλους (σ. 59). Ο Χ.Σ. βρίσκει τή φιλοκαλία στόν Σμέμαν μέσα στό όλιστικό του πνεῦμα, στό γεγονός διτὶ ὁ Ρώσος δέν θέλει τίποτε πού ἀφορᾶ τήν ἐνότητα νά πάει χαμένο (σ. 61). Καὶ στόν Σμέμαν ὁ Χ.Σ. ἀναζητᾶ καὶ τονίζει τήν ὄρθροδη παραδοξολογία (Ο Σμέμαν τή λέει ἀντινομία καὶ ὁ Χ.Σ. ἀμφιστημία) (σ. 62). Άν θέλει κανείς νά κατανοήσει τήν αἰσθητική ἔννοια τῶν ἀντιθέτων μπορεῖ νά δεῖ

π.χ. τό (ρητορικό) ἐρώτημα “ἀσκητικός χριστιανισμός ή μυστικός χριστιανισμός” (77 ἔξ.). Γίνεται σαφές στά λεγόμενα του Χ.Σ. πώς μία διαλλακτική θεολογία είναι μᾶλλον ή αισθητική φιλόκαλη θεολογία. Και στις άναφορές ἐδώ στόν Σμέμαν ὁ ἀναγνώστης λαμβάνει αὐτό τό μή διαιρετικό μήνυμα πού σελίδα μέ σελίδα χτίζει ὁ Χ.Σ. Ἐτοι, σ' ἑνα ἀλλο σημαντικό στοιχείο πού θά στεκόμασταν μέ ιδιαίτερη προσοχή είναι ἡ σχέση τοῦ θανάτου μέ τήν αἰσθητική, ὅταν ὁ Χ.Σ. τονίζει ἀπό τόν π. Σμέμαν πώς ὁ θάνατος προσδιορίζει τή ζωή (σ. 84). Ο θάνατος ὑπάρχει ὥπως λέγεται, γιά νά θριαμβεύσει ἡ ζωή (σ. 87). Αύτο είναι μία δογματική ἀλήθεια, ἡ ὅποια συνδέεται στενά μέ τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τοῦ μή ὄντος και τήν ἀναφορά του στόν Θεό. Μία θεολογία πού ἐκτιμά αὐτή τή δογματική ἀλήθεια δέν μπορεῖ νά μήν συνάγει τά διεστώτα, δέν μπορεῖ νά μήν καταλαβαίνει ὅτι ὁ μόνος πραγματικά θανατηφόρος ἔχθρος είναι ἡ ἀμαρτία και ἡ διαίρεση πού αὐτή προκαλεῖ (σ. 100).

Α. 3. Τρίτος στή σειρά ἀπό τούς νεότερους στοχαυτές και θεολόγους πού ἔξετάζεται (σ. 103 ἔξ.) είναι ὁ ἀείμνηστος δογματολόγος τῆς Θεοσαλονίκης N. Ματσούκας. Στόν N. Ματσούκα (στό ἔξης N.M.) ὁ Χ.Σ. βρίσκει και τονίζει τήν ἔλλειψη τῆς θεολογικῆς ἀποκλειστικότητας και τήν ἐντονη ὑπαρξή μιᾶς ἐνωτικῆς ματιᾶς (σ. 103 ἔξ.), δπου δέν χωρᾶ ἡ κλειστή ἀντιπαράθεση μεταξύ Δύστης-Ανατολῆς (σ. 107 ἔξ.). Ο N.M. στάθηκε πράγματι ἐναντίον τοῦ βολέματος σέ παρατάξεις και σχετικά μέ τήν Ανατολή δέν τή θεώρησε ὡς ἀρνηση και ἐναντίωση στή Δύση (σ. 109). Συνδέοντας τή σκέψη τοῦ N.M. μέ τόν Σμέμαν, ὁ Χ.Σ. ἐπανέρχεται στόν σημαντικό ὅρο “ἀντίφασις”, τονίζοντας ὅτι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου ἀπό τόν μηδενισμό είναι ἔξαιτίας τῶν ἀντιφάσεων, ἀντιφάσεων (ἐγώ θά τό πῶ παραδόξον) πού λειτουργεῖ στό πλαίσιο τῆς ἐνότητας (σσ. 119-120). Σχετικά μέ τόν N.M. ὁ Χ.Σ. κινεῖται γύρω ἀπό τόν κεντρικό ἀξονα ὅτι ὁ μεγάλος αὐτός δογματολόγος τῆς ἐποχῆς μας θεολογεῖ μέ τρόπο διλογικό (σ. 128). Γιά νά καταλάβει κανείς τί είναι πραγματικά καλό και κακό, κατά N.M., χρειάζεται ἡ ἀσκητική γυμνασία τοῦ θείου ἔραστη (σσ. 130-131). Δέν θά πῶ ἐδώ περισσότερα γιά τόν N.M.¹. Εύτυχῶς πού ὁ ἀείμνηστος δογματολόγος ἔζησε και διάβασε αὐτό τό βιβλίο (1η ἐκδοση), μέ βάση τό ὅποιο τοῦ είπα σέ προσωπική συζήτηση ὅτι μπορεῖ νά ἀναφωνίσει εὐχάριστα ὡς δάσκαλος “νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον σου δέσποτα”! Συνεχίζω νά πιστεύω και ἐπιμένω

1. Περισσότερα γιά τήν δογματική και οικουμενική σκέψη τοῦ N.M. βλ. Ι. Γ. Κουρεμπέλες, Δόγμα και Οικουμένη στή θεολογική σκέψη τοῦ N. Ματσούκα, στό Επιστ. Επετηρίδα τῆς Θεολογικῆς Σχολής τοῦ ΑΠΘ (Τμ. Θεολογίας) 14 (2004) σσ. 115-149.

σέ αὐτή τή φράση, τιμώντας τή γένεση ἀπογόνων τοῦ ἐπιστήμονα καὶ δασκάλου Ν.Μ., διότι θεωρῶ πράγματι τόν Χ.Σ. ἔναν πολύ καλό γνώστη τῆς θεολογικῆς σκέψης τοῦ ἀείμνηστου Ξανθιώτη, ἀλλά καὶ συνεχιστή αὐτῆς τῆς δογματικῆς-ἀδογμάτιστης νοοτροπίας, πού ἔκανε πολλούς μήθεολόγους νά ἀγαπήσουν τή θεολογία.

Β. 1. Στό 2ο κεφ. ὁ Χ.Σ. ἔρχεται στίς στιγμές τίς πατερικῆς θεολογίας πού μιλᾶ γιά τήν ὄμορφιά, τήν ὥραιότητα, τό κάλλος, τό ὅποιο ἔξαρχης ἀντιπαρατίθεται στή διαβολική διάσπαση τῆς ἐνότητας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό (σ. 136). Ἡ δογματική ὁρολογία δέν φαίνεται μέ τό πρώτο διάβασμα. Ὁ Χ.Σ. καταφέρνει ἐδῶ πολύ δύσκολα ὁρολογικά θέματα νά τά ἐνδύσει σέ μία ζωντανή γλώσσα, ὡστε ὁ ἀναγνώστης νά μήν αισθάνεται ὅτι διαβάζει ἔνα τεχνικό μελέτημα δογματικῆς ἡ μία ἐπιστημονική μελέτη πού δέν ἐνδιαφέρεται γιά τό δέσπιμο τῆς ἐπιστήμης μέ τήν κοινωνία καὶ τίς σύγχρονες ἀνθρώπινες ἀγωνίες. Τριαδολογία (σ. 136), κοσμολογία (σ. 137), διάκριση οὐσίας-ἐνέργειας (σ. 137), ἀντίθεση στόν ὄρισμό τῆς σχέσης Θεοῦ-ἀνθρώπου (σ. 138) είναι ἐπί παραδείγματι πράγματα πού περνάνε χωρίς ὁρολογικές συμφορήσεις μόνο σέ δύο σελίδες (σσ. 136-138). Κι ὅταν (σ. 141 ἔ.ξ.) εἰσέρχεται ὁ Χ.Σ. σέ δύσκολες δογματικές ὁρολογίες μέ κριτικό πνεῦμα, ὁ ἀναγνώστης δέν μένει μέ τήν ἐντύπωση πώς ὁ Χ.Σ. παλεύει μέ ὁρολογικά φαντάσματα. Ὁ ἀναγνώστης σίγουρα θά βρεῖ πάντα, ἀκόμη κι ἀπό τήν ἔξεταση ἐνός δύσκολου συγγραφέα, ὅπως τοῦ Διονυσίου Αρεοπαγίτη, τό κεντρικό νόημα, ὅπως στή σ. 146 πού λέει συμπερασματικά ὅτι “καλό είναι αὐτό πού μετέχει στό κάλλος, ἡ κτιστή πραγματικότητα, καὶ τό κάλλος ἡ μετεχόμενη καλοποιός αἰτία ὅλων τῶν καλῶν, ὁ ἀκτιστος τριαδικός Θεός”.

Ἐξάλλου, πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ἡ θεολογική ἀνάπτυξη αὐτοῦ τοῦ β' κεφαλαίου ἔχει στέρεες πατερικές ἀναφορές γιά τό κάλλος. Εἰδάλλως τί λόγο θά είχε ὁ Χ.Σ. νά μιλᾶ γιά “ἀγαθουργία” καὶ “δικαιοσύνη” καὶ νά διευκρινίζει πώς ὄμορφιά δέν είναι ἡ ἡθική ζωή, ἀλλά ἡ ἔνωση μέ τόν Θεό (πσ. 162-163); Ἀν ὁ Χ.Σ. είχε στήσει τή δογματική του ἔκφραση μόνο σ' ἔνα κεφάλαιο τῆς δογματικῆς, ὅπως ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τή σύγχρονη βιβλιογραφία, δέν θά ‘λεγε, κατά τή γνώμη μου, πολλά γιά τήν ὄμορφιά. Λέει τά πάντα, ἐπειδή κινεῖται ἐποπτικά στήν ὁρθόδοξη δογματική διδασκαλία. Ἔτοι, γιά νά πούμε ἀκόμη ἔνα παράδειγμα, θά δεῖ κανείς πόσο μεθοδευμένα τοποθετεῖ τή σχέση τοῦ κάλλους μέ τή Χριστολογία, τονίζοντας πλέον τώρα μέ νόημα ὅχι ἀπλά τήν ἐνεργειακή, ἀλλά τήν ὑποστατική σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό (πσ. 166-167).

Ἡ θεολογία ως ἡ πραγματική τέχνη (σ. 172) καὶ ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου ως πτώση ἀπό τή σχέση μέ τόν Θεό διευκρινίζονται

έπαρκως, για νά γίνει κατανοητό τί σημαίνει ή ένδυση του Χριστού ἀπό μᾶς. Έδω σ' αύτές τις σελίδες νόμισα στήν ἀρχή πώς "ἀνακάλυψα" ένα κενό. Λείπει ή εὐχαριστιακή μετοχή, είπα, πρός στιγμήν. Όμως, πιό κάτω (σ. 199) δέν ἀφήνει ό Χ.Σ. τις γνώσεις του στόν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας νά πάνε χαμένες, δέν ἀφήνει δηλ. ἀπ' ἔξω τήν όμορφιά τῆς θείας καλλιέργειας τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κατά σάρκα ωραία μετοχή του στόν Θεό Λόγο. Κι δλα είναι βέβαια δεμένα μέ τή Σωτηριολογία, τόσο ὡστε νά ξεσπά ὡ συγγραφέας σ' ἔνα σημείο: "Ο ἀνθρωπὸς τῆς Ὁρθοδοξίας ἡ σώζεται ὀλόκληρος ἡ δέν σώζεται καθόλον. Μεσοβέζικες λύσεις δέν ὑπάρχουν". Στά περί τῆς φύσης τοῦ ἀνθρώπου ό Χ.Σ. δέν χαρίζει τίποτα στή διαίρεση. "Ολος ὁ ἀνθρωπὸς ἔχει τήν ἀναφορά του στόν Θεό ἀκόμη καί ἡ παρεξηγημένη φαντασία (σ. 184 ἔξ.).! Λέει λοιπόν στή σ. 194: "Εὐτυχῶς, μέ ἄλλα λόγια, πού ὑπάρχει ἡ φαντασία και γνωρίζουμε Χριστό και τριαδικό Θεό". Νά μία ἀκόμη φορά πού ό Χ.Σ. δείχνει σαφῶς ὅτι τά πράγματα ἔχουν σημασία κι ὅτι δέν ζυγομαχοῦμε θεολογικά ἐπί ὄνομάτων.

B.2. Αύτό ἄλλωστε ἐνδιαφέρει τόν Χ.Σ., ὅταν ἔρχεται σέ ἀντιπαράθεση μέ τίς φιλοπλατωνικές ἀπόψεις τοῦ Χ. Γιανναρά, ό όποιος φαίνεται νά θεωρεῖ τή φύση δυνάστη τοῦ προσώπου (σ. 220 ἔξ.). Όσον ἀφορά τό θέμα τῆς κτισιολογίας, ό Χ.Σ. ἐντοπίζει τό πρόβλημα στό γεγονός ὅτι ἀπό εἰδωλολατρικό φόβο ἀφαιρεῖται τό νόημα τῆς κτίσης (σ. 230). Ο ἀνάλυητος ἀνθρωπὸς είναι αὐτός πού δέν γνωρίζει στήν κτίση τό ἔργο τοῦ δημιουργού (σ. 251). Ο Χ.Σ. στήν παράγραφο αὐτή ἐκφράζει τήν ἀνάγκη νά μή χαριστεῖ τό παραμικρό στίς ἀκρότητες οὔτε τοῦ παγανισμοῦ οὔτε τοῦ δυαλισμοῦ. Καί βέβαια αὐτές οί ἀκρότητες δέν είναι μόνο ἀχαίες: είναι και σημερινές, ἀν ἀναλογιστοῦμε ὅτι σύγχρονοι μελετητές τοῦ δόγματος μᾶς ἀφήνουν ἀπαντητικό κενό στό ἔρωτημα γιατί δημιουργησε ό Θεός τόν κόσμο (σ. 234). Ο Χ.Σ. δείχνει σέ αὐτό τό σημείο ἐμφανῶς ὅτι δέν χωρᾶ στόν νοῦ του μία δεσμευτική ἐκκλησία, πού δέν είναι σωστικός χῶρος της ὅλος ό κόσμος.

B.3. Δέν είναι τυχαῖο λοιπόν πού ό Χ.Σ. διαλέγει τόν Ν.Γ. Πεντζίκη, γιά νά μιλήσει γιά τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας. Ό Χ.Σ. και μόνο μ' αὐτό ἀποδεικνύει τήν ἀναζήτηση τῆς ἀγιούσύνης μακρινά ἀπό τή στατικότητα και ὅποιου είδους (θεολογική) ἀποκλειστικότητα. Ή ἀκροθαλασσιά τελικά είναι ἐκκλησία και διηγεῖται δόξα Θεοῦ (σ. 252). Προσέξτε! Όχι ή ἀκρότητα, ἀλλά ή ἀκροθαλασσιά είναι (κι αὐτή) Ἐκκλησία. Πιστεύω ὅτι μ' αὐτό τονίζει ό Χ.Σ. ὅτι δέν ὑπάρχουν ἀφέντες στήν Ἐκκλησία, πού ὅριζουν τί αὐτή είναι και τί δέν είναι, κατά τό δοκοῦν. Τό μόνο πού δέν μπορεῖ νά είναι ἐκκλησία είναι δ, τι ἀποκλείει τήν δραση τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ. Αὐτό πρέπει νά ξέρει κανείς. Και αὐτό είναι ἀρκετό!

B.4. Κατά τήν ἀναφορά του στόν γέροντα Σωφρόνιο τοῦ

Έσσεξ ό Χ.Σ. έπικεντρώνει τό ενδιαφέρον του στή σχέση μνήμης τού θανάτου μέ τή ζωγραφική, τό πάθος, δπως λέει ό Χ.Σ., τού πατρός Σωφρονίου (σ. 268). Σίγουρα θά μπορούσε κανείς μέ τήν πρώτη ματιά νά έπικρίνει τόν Χ.Σ. ότι ή άναλυτικότερη άναφορά του στίς τρεῖς, δπως τίς χωρίζει περιόδους τής ζωῆς τού γέροντος, είναι πλατιασμός (σ. 269 έξ.). Όμως δέν είναι ασήμαντες αυτές οί άναφορές, όταν πρόκειται κανείς νά φωτίσει τά βιώματα μέ τά όποια δένεται ή πνευματική άγωνία τού γέροντα, δπως ή βίωση τής τραγικότητας τού πολέμου (σ. 275) και ή έναγώνια πάλη γιά τήν εύρεση τού ώραίου. Ο Χ.Σ. φάχνει έδω τή μνήμη τού θανάτου και τήν πνευματική της σημασία στίς ύπαρξιακές άναζητήσεις τού γέροντα. Πολύ ώραια σ' ένα σημείο λέει σχετικά μ' αυτές τίς άναζητήσεις πού κάνει ό γέροντας στά βάθη τού Είναι: "Δέν έπρόκειτο ούσιαστικά γιά άποκάλυψη τού προσώπου τού Θεοῦ, άλλα ή άνακάλυψη τού κενού πού γεννᾶ ή άπουσία του" (σ. 278). Είναι πολύ ώραια ή περιγραφή αυτή, πού δείχνει τήν τραγικότητα τής αισθησης τού κενού πού γεννᾶ ή άπουσία τού Θεοῦ. Αυτή ή άνθρωπινη αισθηση είναι μάνα πού γεννᾶ τήν άνάγκη γιά ένωση μέ τόν Θεό.

Καλῶς έπιμένει ό Χ.Σ. στήν περί θανάτου άγωνία τού Σωφρονίου, ή όποια ποιει πνευματικότητα και άνάγκη γιά τήν πραγματική ζωή και τέχνη (σ. 280). Μάλιστα θά μπορούσα νά σταθω συλλογιστικά πάνω σέ περίτεχνες, άλλα και ιδρές ζήσεις τού Χ.Σ., δπως αυτή πού ύπεροτονίζει τά έξης: "Σύμπασα ή κτίση, είτε μέ τήν κατά φύση λειτουργία της είτε μέ τήν παρά φύση λειτουργία της, δείχνει τόν Θεό" (σ. 284). Αύτό πού θεωρείται συμπερασματικά είναι πώς ή ζωγραφική είναι πραγματική τέχνη μόνο στήν άναφορά της πρός τόν δημιουργό, δόποιος είναι ένωτικός (ένοποιός) τών πάντων (σ. 292). Ο γνήσιος θρήνος, λοιπόν, τού άνθρωπου είναι θρήνος γιά δποια χαμένη ένότητα μέ τόν δημιουργό (σ. 293).

B.5. Μία άλλη μεγάλη μορφή μέ τήν όποια κλείνει τήν έργασία του ό Χ.Σ. είναι ό γέρων Πορφύριος ό Καυσοκαλυβίτης (σ. 249 έξ.). Στόχος τής ένότητας αυτής είναι οι άπόψεις τού γέροντα γιά τή φύση. Έξετάζεται μάλιστα ό γέροντας σέ σχέση μέ άπόψεις τού Theodor Adorno γιά τήν αισθητική θεωρία. Ο Adorno είναι ό ύπερασπιστής τής άντιεγωκεντρικής, θά λέγαμε, αισθητικής (σ. 303), μιᾶς άποφατικής αισθητικής πού λέει ναί στή σιωπή (σ. 306). Ο γέρων Πορφύριος δέν θέλει τή σιωπή, άλλα τήν όμιλία ή, δπως λέει ό Χ.Σ., τήν έξομολόγηση.

Ωστόσο, ό Χ.Σ. θέλει νά δεῖ συνθετικά, άφου βέβαια δέν φοβάται τό δίπολο Ανατολή-Δύση, και ένωτικά τόν φιλόσοφο και τόν γέροντα. Αναζητά τόν κοινό προβληματισμό και γιά τήν άληθεια ότι ό άποφατισμός δέν βρίσκεται άντιμέτωπος μέ τήν κατάφαση (σ. 307). Έτσι, ό Χ.Σ. δείχνει έμπρακτα έδω, στό τέλος, ότι δέν γυρεύει

νά πουλήσει τό παράδοξο έδω ή έκει. Λέει: κι έδω κι έκει. Καί κάνει λόγο για εύρωπαική παράδοση (σ. 308), κάτι πού δέν θά τό βρει κανείς σέ ώς τώρα γνωστά στόν χώρο μας δογματικά μελετήματα. Αύτό, κατά τή γνώμη μου, είναι ή διαφορά τοῦ Χ.Σ. ἀπό προπηγούμενους δογματολόγους. Δέν ἔχει ἵχνος ἀπολογητισμοῦ τό ἔργο του, ἀλλά ζητᾶ νά ένισθει τά διεστώτα τῆς ἀνθρώπινης ὁρθοδοξίας στόν κοινό παρονομαστή τῆς οἰκουμενικῆς φύσης τοῦ Θεοῦ. Όφείλουμε έδω νά τονίσουμε ὅτι ή ἔκφραστη τοῦ Χ.Σ. ἔχει ιδιαίτερη οἰκουμενική ἐμφαση, διότι ἔχει ως μόνιμο ἔχθρο τή θεολογική, η ὅποια ἄλλη ἀποκλειστικότητα (σσ. 308-309).

Γι' αὐτό, ἄλλωστε, σ' αὐτή τήν ἐνότητα ἀναδεικνύει καὶ τή σημασία τῆς φύσης στήν δλη δημιουργία καὶ στή σχέση Θεοῦ-ἀνθρώπου. Άλλα καὶ τόν πόνο μέσα σ' αὐτή τή φύση (καὶ ἐμπονη κτίση) θέλει νά τόν καταξιώσει. Η ἀγία εναισθησία, λέει, σχετίζεται ἀμεσα καὶ λειτουργικά μέ τόν πόνο καὶ κατά συνέπεια μέ τήν ἀποκάλυψη, διότι μόνον δποιος πονά βλέπει (σ. 312). Άν δέν κινδύνευα νά παρεξηγηθῶ, θά τολμούσα νά πῶ διότιό Χ.Σ. κάνει μέσα ἀπό τά παραδείγματά του, πού διαλέγει νά ἐρευνήσει, οἰκουμενική θεολογία, τήν κατ' ἔξοχήν θεολογία τῆς ὁρθοδοξίας ἐκκλησίας (σ. 313). Ούδόλως, ἐξάλλου, διαφωνώ μέ τήν τακτική τοῦ Χ.Σ. νά τοποθετεῖ μέσα στό κείμενό του αὐτούσια τά λόγια τῶν συγγραφέων του. Μοῦ ἔκανε ἔντονη ἐντύπωση τό κείμενο τοῦ Πορφυρίου μέ τόν ἀετό, ἀσχετα ἀν δ Χ.Σ. στήν ἐπικεφαλίδα του προτιμά τό ἀιδονάκι. Ίσως τό κάνει αὐτό γιά νά δείξει ἐμφαντικά ὅτι ή φύση ἀπό μόνη τῆς δέν μπορεῖ νά πάει πουθενά τόν ἀνθρώπο (σ. 319). Καὶ 'γώ τό ἔνοιωσα πολύ καλά αὐτό μέσα ἀπ' τό συγκεκριμένο κείμενο, σάν νά συμπύκνωνε τοῦτο πράγματι δλη τήν ἐργασία. Αύτό είναι πού κατάλαβα, ὅτι πρέπει νά μάθεις νά μιλᾶς στή φύση τή γλώσσα τοῦ δημιουργοῦ τῆς κι ὅχι τή δική σου γλώσσα. Είναι ωραία λοιπόν ή γλώσσα τ' ἀιδονιού!

Γ. Ο Χ.Σ. δέν μίλησε δογματικά μέ τίς ξερές καὶ ἀναίσθητες φωνές τῶν ὀρθόδοξων τιμητῶν (ή τῶν δῆθεν τιμητῶν τῆς ὁρθοδοξίας). Η μελέτη του είναι ἀνοιχτή σέ δλους καὶ στή χαρά τῆς δημιουργίας του αὐτής ἀξίζει νά συμμετάσχει ὁ ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου πού πρόσφατα γνώρισε τή δεύτερη ἔκδοσή του (2006). Μέ τήν εύκαιρια αὐτή παρουσίασα τή σκέψη τοῦ φιλότεχνου μουσικοῦ καὶ θεολόγου, εύχόμενος τήν περαιτέρω ἐν δύο φύσεσι καλλιτεχνία του.

Σημείωση: Η βιβλιοπαρουσίαση αὐτή, πού βελτιωμένη δημοσιεύεται στό παρόντα χώρο, διαβάστηκε σέ ειδική ἐκδήλωση γιά τήν πρώτη ἔκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ Χ.Σ., η ὅποια ἔλαβε χώρα στή Βέροια μέ διοργανωτή-φιλοξενούντα τήν ἐκδήλωση τόν Μητροπολίτη τῆς ἀνωτέρω πόλεως κ.κ. Παντελεήμονα (1-3-2005),

γιά τήν όποια μπορεῖ νά διαβάσει κανείς στό: Παύλειος Λόγος τεῦχ.
54 (2005) σ. 30]

ΙΩ. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ

Δρ. Θεολογίας

25-4-2007