



Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΝΔΟΪΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ

Άννα Μαρία Τσουκάλη

Ε'εξαμηνο

ΑΕΜ 16822

ΕΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΘΝΟΘΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

- Από τα παλαιά Βεδικά χρόνια δίπλα στην πολυθεΐα αναπτύχθηκε και μια ενοθείστικη τάση. Ανάμεσα στους πολλούς θεούς ένας από αυτούς εξαιρείται, οι πολλοί θεοί είτε υπάρχουν ως συνεργάτες και βοηθοί του είτε απορροφούνται από αυτόν και λειτουργούν ως διάφορες φανερώσεις του. Από την μετάβαση αυτή, από την πολυθεΐα στην ενοθεία δημιουργήθηκε και η Ινδική θεωρητική σκέψη και έγινε προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα υπαρξιακά προβλήματα: ποιος είμαι, που πάω από που προέρχομαι. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν και τα μυστήρια της δημιουργίας του κόσμου από τον ένα θεό.
- Σε αυτόν δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως: Πρατζαπάτη (Prajapati), Κύριο των δημιουργημάτων, Βισβακάρμαν (Visvakarman), Δημιουργό των πάντων, Ντάρα (Dhatar) ή Δωρητή και άλλα.
- Η σπουδαιότερη ίσως πορεία του Ινδικού στοχασμού είναι αυτή της κίνησης της προς τον ενισμό ή μονισμό. <Η αλήθεια είναι μια αν και οι άνθρωποι την ονομάζουν με πολλά ονόματα.>

- 
- Η αντίληψη αυτή εκφράζεται στον 129^ο ύμνο της Ρικβέδα. Το σύμπαν ερμηνεύεται ως εκπόρευση και εξέλιξη του Ενός.
 - Ο ποιητής προσπαθώντας να λύσει το μυστήριο της δημιουργίας του σύμπαντος το βλέπει σαν μια εμπειρική πραγματικότητα που αναπτύσσεται από το Ένα.
 - Δεν αρνείται τους θεούς, είναι όμως κατώτερης και δευτερεύουσας δημιουργίας. Το Ένα λοιπόν αυτό είναι απρόσωπο, απεριγράπτο, ανεξιχνίαστο δεν έχει ούτε θετικές ούτε αρνητικές ποιότητες. Βρίσκεται πέρα από τα φαινόμενα του κόσμου και δεν είναι ούτε ον ούτε μη ον. Είναι άγνωστο και άρρητο και κάθε προσπάθεια περιγραφής του είναι άτοπη.



BRAHMAN -ATMAN

- Το Atman αποτελεί την φύση του ενδόκοσμου, η οποία είναι όμοια με αυτήν του υπερβατικού Brahman. Brahman και Atman είναι η μια και απολύτως ταυτόσημη μεταφυσική αρχή.
- Στις Ουπανισάδες το Brahman αποτελεί την ύψιστη και άρρητη αρχή ενώ στην Ρικβέδα είναι η μυστική δύναμη που ενεργοποιεί τον λόγο και την προσευχή.
- Το Βράχμαν είναι το παν, είναι όλα όσα γνωρίζουμε, όλα όσα μπορούμε να γνωρίσουμε και καθετί που ξεφεύγει από τα όρια της γνώσης μας.
- Είναι μια αλήθεια που βρίσκεται στα βάθη της ύπαρξης μας.
- Αυτό βρίσκεται στα ενδότερα της ψυχής μας και στον Ουρανό.

- 
- Το Atman λοιπόν αποτελεί την εκδήλωση του Brahman, εκδήλωση του απολύτου που επιτυγχάνεται από το εγώ του, το Atman.
 - Πρόκειται για μια διαδικασία εκπόρευσης. Από το απόλυτο Brahman εκπορεύεται το Atman. Από το απόλυτο δημιουργούνται πολλά και τα πολλά οδηγούν ξανά στο απόλυτο, Brahman.
 - Το παγκόσμιο εγώ αν και υπάρχει σε όλα του τα οντά είναι στην ουσία ένα που συγκεντρώνει στον εαυτό του όλη την πολλαπλότητα του κόσμου και ταυτόχρονα αποτελεί μια ενότητα σε πολλαπλότητα.
 - Το ατομικό Atman είναι αυτό που υπάρχει στις βαθμίδες της σύνθεσης του όντος, είναι το άρρητο του θείσμου δεν είναι όμως στατικό. Υπάρχει μέσα και εξωθεί τα πάντα.
 - Κατοικεί σαν θείο στον πυρήνα του ανθρώπου και δεν μπορεί να σβήσει. Είναι το εσώτατο φως που δεν σβήνει και τον ακολουθεί από γέννηση σε γέννηση. Το άθικτο από θάνατο σε θάνατο, από πτώση και φθορά



ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAHMAN-ATMAN

- Η σωτήρια γνώση είναι η γνώση της υπερβατική και ενδοσκομικής αρχής του Brahman και του Atman
- Μόνο με την βοήθεια ενός διδασκάλου Γκουρού μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στην γνώση του αιωνίου και αναλλοίωτου.
- Υπάρχουν δυο είδη γνώσεων: η κατώτερη που βρίσκεται στις Βέδες και η ανώτερη που είναι άφθαρτη και βρίσκεται έξω από την κοινωνική ζωή.
- Τέσσερις είναι οι βαθμίδες γνώσεως από την κατώτερη στην ανώτερη όπως αναφέρονται στην Μαντούκα Ουπουνίσαδα:
- Α) αυτή που παρουσιάζεται με την κατάσταση της εγρηγόρσεως
- Β) αυτή που παρουσιάζεται με την κατάσταση του ονείρου

- 
- Γ)αυτή που παρουσιάζεται με την κατάσταση του βαθέως και δίχως όνειρα ύπνου
 - Δ)αυτή που βρίσκεται πέρα από όλες αυτές τις καταστάσεις και αποτελεί την ανώτατη κατάσταση του πνεύματος,κατάσταση αυτή ονομάζεται τουριγια



ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ

- Το απρόσωπο δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό του απολυτού
- Στις Ουπανισαδες γίνεται λόγος για ενέργεια και συμμετοχή σε ότι συμβαίνει στον κόσμο και στην φύση.Επομένως μας μιλούν για ένα θεό που υπερβαίνει το καθαρά πεπειραμένο και το καθαρά άπειρο
- Σύμφωνα με τους λογούς της Ταίρττιριγνα Ουπανισάδα το ύψιστο είναι εκείνο από το οποίο γεννιούνται όλα τα όντα, στο οποίο καταλήγουν όταν πεθάνουν και μέσω του οποίου ζουν.