



ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Παλαμας

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

BIBLIION AKADEMIAS ATHENON

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΤΟΣ 93
ΤΕΥΧΟΣ 833
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Ιωάννου Γ. Κουρεμπελέ, Λόγος Θεολογίας Α', Έκδόσεις Πουρναρᾶ,
Θεσσαλονίκη 2009, σ.467

Πρόκειται γιά ἔνα πόνημα ἐνός θεολόγου ἐπιστήμονα (ό. I. Γ.Κουρεμπελές εἶναι Ἐπίκ. Καθ. στό τμῆμα Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.) πού ἀκουμπάει στό σήμερα καὶ ἀφουγκράζεται τόν προβληματισμό τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου γιά τὰ θεολογικά δρῶμενα καὶ ὅχι μόνο. Εἶναι μία προσπάθεια νά φωτισθοῦν ἐκεῖνα τά ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τό σωτηριολογικό πρόβλημα τοῦ πεπερασμένου ἀνθρώπου, τά ὅποια ἀπασχόλησαν τήν θεολογική σκέψη στό παρελθόν καὶ ἀναδιατυπώνονται στό σήμερα μέσα ἀπό τήν δυτική κυρίως σκέψη.

Τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου διαρθρώνεται μέσα ἀπό πέντε μελετήματα στά ὅποια ξεδιπλώνεται ἡ ἀγωνία τοῦ συγγραφέα γιά τό θέμα πού κυρίως τόν ἀπασχολεῖ, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν οἰκουμενικότητα τοῦ Λόγου καὶ πώς αὐτή εἶναι ἀπόλυτα συνυφασμένη στό σαρκωμένο θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἐτοί στό πρώτο μελέτημα παρατηρεῖται ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ «Λογοκεντρισμοῦ» ὥπως αὐτή ἐκφράζεται ἀπό ἔναν σύγχρονο δυτικό θεολόγο τόν J.Dupuis. Ο συγγραφέας (ἀπό ἐδῶ καὶ στό ἔξῆς I.G.K.) ἀντιπαρατίθεται στόν ἔντονο ἀποφατισμό τοῦ δυτικοῦ θεολόγου πού ύποστηρίζει ὅτι τό σωστικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ περιορίζεται ἀπό τήν δράση τοῦ ίστορικοῦ Ἰησοῦ. Ο ἐγκεντρισμός μέσα στό χριστολογικό δόγμα τῆς Χαλκηδόνας εἶναι ἡ ἀπάντηση πού προτείνει ὁ I.G.K. στήν ἀπό-ἴστοριοποίηση τοῦ προσώπου τοῦ Λόγου, ἡ ὅποια τελικά βλάπτει τήν οἰκουμενική προοπτική στήν ἔμπρακτή της ἀναφορά.(σελ.68).

Ἐνώ στό προηγούμενο μελέτημα ὁ συγγραφέας ἀντιπαρατέθηκε στόν ἄκρατο ἀποφατισμό τοῦ J.Dupuis, στό δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου του καταφέρεται στόν ἡθικιστικό κίνδυνο πού ὁδηγεῖ μοιραίᾳ ἡ ἀκραία καταφατική θεολογία τοῦ σεβ.ἐπιστόπου Περγάμου Ιωάννη Ζησιούλα. Τό θέμα εἶναι ἡ ταύτιση τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Εὐχαριστία, πού κάνει ὁ σεβασμιότατος καὶ τό ἔξουσιαστικό δικαίωμα πού δίνει στόν κάθε ἐπίσκοπο νά ἀποτελεῖ στήν οὐσία τό θεμέλιο λίθο της. Εἶναι ἐνδιαφέρον τό γεγονός πού ἐπισημαίνει ὁ I.G.K. ὅτι στήν προσπάθεια πού κάνει ὁ σεβασμιότατος νά ἀντιπαρέλθει τόν σχολαστικισμό τῆς Δύσης ὃσον ἀφορᾶ τή διαστολή τῆς Ἐκκλησίας μέσα στά μυστήρια της, στήν οὐσία εἰσάγει

ό ίδιος ένα σχολαστικό πνεύμα μέ τήν ταύτιση Ἐκκλησίας καί Εύχαριστίας. Η σκέψη τοῦ συγγραφέα ξεδιπλώνεται σέ μία σειρά λογικῶν ἐπιχειρημάτων πού σκοπό ἔχουν νά δείξουν στόν καλοπροσαίρετο ἀναγνώστη ότι ή εὐχαριστιακή μετοχή δέν εἶναι κλειστή ἀναφορά καί λειτουργεῖ πραγματικά ὅταν δοκιμάζεται ἐκτός δρίων(σελ. 123). Αύτό πού τονίζει ίδιαίτερα ό Ι.Γ.Κ. εἶναι ότι τό σῶμα τοῦ Λόγου ἐκκλησιάζει ὄλους τούς ἀνθρώπους εἴτε τό θέλουν εἴτε ὥχι καί ή Ἐκκλησία ώς σῶμα Χριστοῦ μετέχοντας στήν δόμοουσιότητα τοῦ Λόγου ὀφείλει νά βιώσει καί τήν ἐν Χριστῷ δόμοουσιότητά της μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἐξάλλου ὅπως γράφει καί ό ίδιος (σελ. 155) ή ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι στατική(ένιστική) ἀλλά κινητική(πληθυντική). “Οσον ἀφορᾶ τό δεύτερο σκέλος τοῦ θέματος σχετικά μέ τήν ἔξουσία τοῦ ἐπισκόπου θά ἀναφέρω μία φράση τοῦ Ρ.Ντεμπρέ πού τήν παραθέτει ό ίδιος ό συγγραφέας(σελ. 136): «Μέσα σέ δυό γενιές ό περιπλανώμενος ἀπόστολος ἀντικαταστάθηκε ἀπό τόν μόνιμα ἐγκατεστημένο ἐπίσκοπο».

Τό τρίτο μελέτημα ἀποτελεῖ τόν κεντρικό ἀξονα τῆς σκέψης τοῦ συγγραφέα όπου παρουσιάζεται μέ πολύ εὔγλωττο τρόπο ό «καημός» του γιά τήν ἐλπίδα πού χαρίζει ό Λόγος στήν ἀνθρωπότητα μέσα ἀπό τήν δόμοουσιότητά Του μ' αὐτήν. Ο Ι.Γ.Κ. ξεκινᾷ ἀπό μία παραδοχή ότι στήν σημερινή ἐποχή τό σῶμα διώκεται καί ώς ἔννοια ἀλλά καί ώς κοινός τόπος γιά τήν θεολογία. Ή ἀναγνώρισή του αὐτή βέβαια συμβαδίζει μέ τήν σκέψη τοῦ ἐπίσης διακεκριμένου θεολόγου Χρ. Σταμούλη (Ἀν.καθηγητή τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.) όπως αὐτή ἐκφράζεται στό καινούργιο του ἔργο “Ἐρως καί Θάνατος” ἔκδ. Ακρίτας. Ο Ι.Γ.Κ. στήν παροῦσα μελέτη ἀναδεικνύει τήν σχέση πού ἔχει ό δριακός καί κτιστός ἀνθρωπος μέ τό ἀκτιστο, μέσα ἀπό τήν συγκατάβαση τοῦ Θεανθρώπου καί τό γεγονός ότι ό ίδιος φόρεσε τήν ἀνθρωπινή σάρκα γιά νά πλησιάσει τό πλάσμα του. Ή ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας πού ἥταν, εἶναι καί θά εἶναι τό παντοτινό αἴτημα τῶν καιρῶν γιά τόν πεπερασμένο ἀνθρωπο, γίνεται ἀπτή, κατανοητή καί πάνω ἀπ' δόλα μετέχεται στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Τό ἀνοιγμα τοῦ ἀνθρώπου ἐντός τῆς δόμοουσιότητας τοῦ Λόγου κοινωνικοποιεῖ τόν ἑαυτό του στόν χῶρο τῆς συμπόνιας καί τῆς θεανθρωπιᾶς (δρος τοῦ συγγραφέα) αὐτό εἶναι ἀνάσταση κατά τόν συγγραφέα. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ό αὐτοπεριορισμός τοῦ ἀνθρώπου στό Ἐγώ του καί ή περιχαράκωσή του, ἀποτελεῖ ἀμαρτία. Άξιόλογη εἶναι ή θέση τοῦ Ν.Μπερδιάγιεφ πού μας θυμίζει ό συγγραφέας: «Ἡ σωτηρία μου προϋποθέτει τήν σωτηρία τοῦ ἄλλου, τοῦ πλησίον μου, τήν παγκόσμιαν σωτηρίαν, τήν σωτηρίαν ὄλοκληρου τοῦ κόσμου καί τήν μεταμόρφωσιν αὐτοῦ» (σ.252).

Στά δυό τελευταία μελετήματα παρουσιάζονται οἱ κρίσεις τοῦ συγγραφέα πάνω σέ κείμενα πού ἐπεξεργάστηκε ὁ ἴδιος θεολογικά καὶ μᾶς καταθέτει τίς ἀπόψεις του μέσα ἀπό τήν δική του ὀπτική γωνία καὶ τό γυμνασμένο θεολογικό του κριτήριο. Στό πρῶτο μέ ἀφορμή τήν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου «Ἡ ὥραιότερη ἵστορία τοῦ Θεοῦ» ὁ Ι.Γ.Κ. συνδιαλέγεται μέ τρεῖς σύγχρονους ἐπιφανεῖς θεολόγους, J.Bottéro, M.A. Ouanknin καὶ J.Moingt καὶ ἐκφράζει τήν ἐνδιαφέρουσα ἀπόψη ὅτι ἡ Βίβλος δέν ἀποτελεῖ ἔνα ἀλφαβητάριο σχολαστικῆς καὶ ἀπολιθωμένης δογματικῆς, ἀλλά περισσότερο ἔνα ἐγχειρίδιο α-θεολογίας. Ἀρχικά ὁ συγγραφέας συμμερίζεται τίς ἀπόψεις καὶ τῶν τριῶν ἐπιστημόνων σχετικά μέ τήν δυναμική τοῦ δόγματος (J.Bottéro), τήν ἀνεπάρκεια τοῦ ιουδαϊσμοῦ νά ἐρμηνεύσει τήν Βίβλο (M.A. Ouanknin) καὶ τήν εὐθύνη τῆς θρησκείας γιά τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ (J.Moingt) στήν πορεία ὅμως ἀντιπαραβάλλεται μέ τόν τελευταίο ὅταν αὐτός εἰσαγάγει ἔναν νέου τύπου νεστοριανισμό μέ τό ἑλκυστικό καὶ σήμερα σχῆμα τῆς ἐνοίκησης. Στό ἄλλο κείμενο πού τιτλοφορεῖται «ἡ ἀπάντηση τῶν "38" στήν εἰσήγηση τοῦ πάπα Βενέδικτου 16ου στό Ρέγκενσμπουρκ», ὁ συγγραφέας προκρίνει τόν διάλογο ἀνάμεσα στίς δυό μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες πάνω σέ μία νέα βάση πού δέν είναι ἄλλη ἀπό αὐτήν τῆς αὐτοκριτικῆς μέ ἀνθρώπινη λογική ἔτσι ὥστε ὁ κίνδυνος τῆς θρησκευτικῆς βίας πού ἀπειλεῖ πάντα τόν σύγχρονο κόσμο νά περιοριστεῖ ὅσο γίνεται περισσότερο.

Συνεκδοχικά θά λέγαμε ὅτι τό βιβλίο τοῦ Ι.Γ.Κ. ἀποτελεῖ μία νέα πρόταση γιά τά θεολογικά πράγματα. Ὁ Λόγος θεολογίας εἶναι μία νέα ἀνάγνωση τῆς θεολογίας – ὁρθόδοξης καὶ δυτικῆς – μέσα ἀπό τό πρόσμα τῆς κένωσης τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς συγκατάβασής του στήν ἀνθρώπινη ἔμ-πονη πραγματικότητα. Ὁ συγγραφέας δέν διστάζει νά νιοθετήσει νέους ὅρους τούς ὅποιους ἀντλεῖ ἀπό τήν ἀπό-δαιμονοποιημένη δυτική θεολογία καὶ τούς φιλτράρει μέ τό δικό του αἰσθητήριο, προσπαθώντας νά ἀποδώσει τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων. Κλείνοντας θά θέλαμε νά ποῦμε ὅτι ὁ ποιητικός καὶ συνάμα βιωματικός λόγος τοῦ συγγραφέα ἐπαληθεύει τό γεγονός ὅτι ἡ θεολογία δέν είναι μία ἐπιστήμη γιά τούς ἐκλεκτούς, ἀλλά γιά ὄλοκληρη τήν κλητή ἀνθρωπότητα.

Δημήτριος Άβδελας
κοινωνιολόγος τελειόφοιτος Θεολογίας