

Η μεγάλη πρόκληση

Του Γιώργου Τσιάκαλου

προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στις 27 Απριλίου 2008

Οι Χριστιανοί γιορτάζουν σήμερα την Ανάσταση. Γιορτάζουν δηλαδή την πεποίθησή τους ότι ακόμη και ο θάνατος μπορεί να νικηθεί και ότι ένα ουράνιο βασίλειο μπορεί να είναι το μέλλον του ανθρώπου. Τέτοιες ημέρες, συνειρμικά, με παρόμοιους όρους αναρωτιέται κανείς και για το μέλλον του δικού μας θεσμού, του Πανεπιστημίου. Θεσμού, στον οποίον ανέθεσε η κοινωνία εδώ κι εκατοντάδες χρόνια το καθήκον να ονειρεύεται, να σχεδιάζει και να προετοιμάζει ένα, «επί γης», φωτεινότερο μέλλον για όλους τους ανθρώπους.

Οι πανεπιστημιακοί - με το προνόμιο να αποφασίζουν ελεύθερα για το αντικείμενο της ενασχόλησής τους, με το δικαίωμα να διαδίδουν χωρίς περιορισμούς τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε ολόκληρη την κοινωνία και με τη δυνατότητα να κληροδοτούν όλες τις γνώσεις τους στους φοιτητές και στις φοιτήτριές τους – καλούνται

- Στις ανθρωπιστικές επιστήμες να διερευνήσουν και να περιγράψουν όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ώστε ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος και ο κόσμος να είναι ανθρώπινος
- Στις κοινωνικές επιστήμες να αποκαλύψουν αιτίες που κάνουν την ανθρωπότητα να διολισθαίνει ξανά και ξανά στη βαρβαρότητα, και να σχεδιάσουν τους δρόμους που θα μας οδηγήσουν στην επιθυμητή εξανθρωπισμένη κοινωνία,
- Στις θετικές επιστήμες, τέλος, να εξιχνιάσουν τα μυστικά της φύσης και να δημιουργήσουν την απαραίτητη υλική υποδομή για να γίνει εφικτός ο καλύτερος κόσμος που περιγράφεται στις ανθρωπιστικές και σχεδιάζεται στις κοινωνικές επιστήμες.

Γι' αυτό υπάρχει το Πανεπιστήμιο, και η μεγαλύτερη πρόκληση που βρίσκεται μπροστά του είναι να μπορέσει να διατηρήσει αυτόν τον χαρακτήρα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Αν αυτή η πρόκληση αντιμετωπιστεί, όλα τ' άλλα βρίσκονται.