

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΡ.102



ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΤΕΧΝΗ

Β' Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 11 - 13 Νοεμβρίου 2005

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006

Χρήστος Αραμπατζής

ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΟΝ 18ο ΑΙ.

Οι γνώσεις μας για την ιστορική περίοδο στην οποία έδρασαν ο επίσκοπος Αρδαμερίου Διονύσιος και ο επίσκοπος Ιερισσού Ιάκωβος, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι ακόμα ελλιπείς. Η πολυσύνθετη εικόνα των αντιπαραθέσεων και των πνευματικών αναζητήσεων του 18ου αι. παραμένει ακόμη μέχρι σήμερα αρκετά θολή. Οι αξιολογήσεις, οι θεωρήσεις και τα συμπεράσματά μας για την πνευματική ιστορία της εποχής στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο σε έργα σημαντικών λογίων του 18ου αι., όπως ο Γεώργιος Ζαβίρας, Κ. Σάθας, Μ. Παρανίκας, καθώς και σε απολογητικά ή πολεμικά έργα των υπερασπιστών του Νεοελληνικού Διαφωτισμού ή των κατακριτών του.

Αυτό είχε ως συνέπεια τη διαμόρφωση μίας γνώμης για πρόσωπα και πράγματα του 18ου αι., η οποία τις περισσότερες φορές δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αν δεν την παραποτεί βάναυσα. Μία τέτοια περίπτωση ισχύει και για τις σχέσεις τις οποίες ανάπτυξαν οι δύο αυτοί ιεράρχες με τους βασικούς πρωταγωνιστές των ερίδων *Περί των ιερών μνημοσύνων* και *Περί της Συνεχούς Θείας Μεταλήψεως*.

Ο Λ. Βρανούσης στη μελέτη του «Άγνωστα πατριωτικά φυλλάδια και ανέκδοτα κείμενα της εποχής του Ρήγα και του Κοραή» δείχνει να έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της έρευνάς του στα ζητήματα αυτά και στη δράση εκκλησιαστικών προσώπων¹. Η εργασία του αποτέλεσε έκτοτε οδηγό για πολλούς ερευνητές καθώς επεσήμανε άγνωστα χειρόγραφα τα οποία αφορούσαν την πνευματική κίνηση και τις θεολογικές διενέξεις της εποχής. Στα συμπεράσματά του όμως δεν απέφυγε τη μονομέρεια και τις μονοσήμαντες αναγνώσεις. Οι προσανατολισμοί του, περισσότερο ιστορικοί και ιδεολογικοί, δεν τον βοήθησαν στη σωστή αξιολόγηση των θεολογικών παραμέτρων των κάθε λογής απόψεων, παρ' ότι αντικειμενικός σκοπός του ήταν να αναψηλαφήσει τα πάντα και να τα εκθέσει στις πραγματικές τους διαστάσεις².

1. Λ. Βρανούσης, «Άγνωστα πατριωτικά φυλλάδια και ανέκδοτα κείμενα της εποχής του Ρήγα και του Κοραή», *Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου* 15/16 (1965-1966) 252-267.

2. Βρανούσης, ό.π., σ. 252

Στην περίπτωση του επισκόπου Αρδαμερίου Διονυσίου δείχνει να συγχέει τις θεολογικές προϋποθέσεις των ενεργειών και των συγγραφών του, με την αξιόλογη δράση του για την παιδεία και την εθνική αναγέννηση³. Το ζήτημα των Κολλύβων και η έριδα Περί της συνεχούς Θείας Μεταλήψεως εξετάζονται μέσα από τα δεδομένα και τις ιδεολογικές προκαταλήψεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Παρά την πρώιμη γνώση της χειρόγραφης παραδοσης, δεν κατάφερε να αποτυπώσει στα κείμενά του την αντικειμενική εικόνα της εποχής και τη δράση των εκκλησιαστών ανδρών.

Κατά τη διάρκεια της πολυνετούς έρευνάς μας με τον καθηγητή κ. Κων. Μανάφη για την αλληλογραφία του αγίου Αθανασίου του Παρίου, εντοπίσαμε και μελετήσαμε την ανέκδοτη γραμματεία, η οποία αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα στη δράση και τις απόψεις των παραπάνω ιεραρχών. Τα δεδομένα και τα γεγονότα που παραδίδονται θα φωτίσουν περισσότερο τη στάση που ιράτησαν στα προαναφερόμενα ζητήματα, όπως επίσης και τις πεποιθήσεις τους για τα επιμέρους θέματα που απασχόλησαν την Ορθόδοξη Εκκλησία στο δεύτερο μισό του 18ου αι.

Οι ερευνητές, που ασχολήθηκαν μέχρι σήμερα με τις παραπάνω έριδες, επεσήμαναν στις δημοσιεύσεις τους την εμπλοκή των δύο επισκόπων, όπως αυτή τεκμηριώνεται από δημοσιευμένες πηγές ή από μερική ανάγνωση της ανέκδοτης χειρόγραφης γραμματείας, που αναφέρεται στον ρόλο τους και τις απόψεις τους. Για τον επίσκοπο Αρδαμερίου Διονύσιο, εκτός από τις επισημάνσεις του Λ. Βρανούση, βασική πηγή των γνώσεών μας αποτελεί η μελέτη του καθηγητή κ. Απ. Γλαβίνα, «Αρχιερείς της Επισκοπής Αρδαμερίου»⁴, η οποία αξιοποιεί με ακρίβεια, τόσο τη βιβλιογραφία του 19ου και 20ού αι., όσο και τη γνωστή μέχρι τότε, εκδεδομένη και ανέκδοτη γραμματεία. Ο Διονύσιος παρουσιάζεται ως σφοδρός κατήγορος των κολλυβάδων στο ζήτημα των μνημοσύνων και συγχρόνως ως υπερασπιστής τους στό θέμα της Συνεχούς Θείας Μεταλήψεως.

Για τον Ιάκωβο Ιερισσού, μετέπειτα Θεσσαλονίκης, τα περισσότερα στοιχεία που γνωρίζουμε αναφέρονται στην περίοδο που ποίμανε τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Μνημονεύονται επίσης οι φιλικές σχέσεις του με τον διδάσκαλο του Ελληνομουσείου Αθανάσιο Πάριο⁵.

Από το ανέκδοτο έργο του αγίου Αθανασίου του Παρίου τρεις κυρίως επιστολιμαίες πραγματείες προσθέτουν νέα στοιχεία για την αξιολόγηση της δράσης των δύο επισκόπων και προβάλλουν τις θέσεις που υποστήριξαν, καθώς και τα επιχειρήματά τους κατά την έξαρση των ερίδων, δηλαδή την περίοδο μεταξύ του 1770-1780. Οι δύο από αυτές αναφέρονται άμεσα στον Διονύσιο Αρδαμερίου, ενώ η τρίτη παρέχει αξιόλογες και λεπτομερείς πληροφορίες για τη στάση του Ιακώβου Ιερισσού. Οι δύο επιστολές προς τον Διονύσιο σχολιάστηκαν, εν μέρει, από

3. Βρανούσης, δ.π., σ. 257.

4. Απ. Γλαβίνας, «Αρχιερείς της Επισκοπής Αρδαμερίου», *Μακεδονικά* 20 (1980) 18-20.

5. Γ. Στογιόγλου, *Η εν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχική Μονή των Βλατάδων*, Θεσσαλονίκη 1971, σσ. 271-278· ο ίδιος, *Ιστορία επισκόπων Μακεδονίας. Θεόφιλος Παπαφίλης επίσκοπος Καμπανίας*, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 96.

τον Λ. Βρανούση, στην προαναφερθείσα μελέτη του⁶, και χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηριχθεί η μονομανία, η ασέβεια, η απειθαρχία και η εμπάθεια του Παρίου. Η προσεκτική και αντικειμενική ανάλυση και η ένταξή τους στα σωστά χωροχρονικά πλαίσια, προκαλεί νέες αξιολογήσεις, οι οποίες πιθανότατα θα ανατρέψουν τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα.

Κατά χρονολογική σειρά οι επιστολές που θα μας απασχολήσουν είναι οι εξής:

1η Επιστολή: *Τῷ θεοφιλεστάτῳ ἐπισκόπῳ ἁγίᾳ Ἀρδαμερίῳ τὴν προσήκουσαν προσκύνησιν*⁷.

Η επιστολή είναι αχρονολόγητη στη χειρόγραφη παράδοση. Με βάση τα χρονολογικά στοιχεία που παραθέτει ο Πάριος εντός της και τη σειρά των γεγονότων που σχολιάζονται μπορούμε με σχετική ακρίβεια να τοποθετήσουμε τη συγγραφή της το φθινόπωρο του 1773 ή τις αρχές του 1774⁸. Οι αναφορές μας θα γίνονται με βάση τον Πατμιακό κώδικα 407, φφ. 291-325⁹.

Κύριο θέμα της επιστολής που αποστέλλεται από τη Θεσσαλονίκη, όπως διευκρινίζει ο ίδιος ο Πάριος σε μετεγενέστερο έργο του¹⁰, είναι η παρέμβαση του Διονυσίου στην έριδα περί μνημοσύνων και η εκφώνηση ενός λόγου του στο Πρωτάτο, λίγο μετά την ανάγνωση του συνοδικού γράμματος του πατριάρχη Σαμουήλ Χατζερή¹¹.

Συγκεκριμένα ο Διονύσιος Αρδαμερίου αποστέλλεται από το Πατριαρχείο ως Έξαρχος, στα τέλη του 1773 (μετά τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα εκλογής του Σαμουήλ¹²), με σκοπό να αναγνώσει την τρίτη κατά σειρά πατριαρχική επιστολή προς τους Αγιορείτες, ώστε να παύσουν να ερίζουν για την ημέρα τέλεσης των μνημοσύνων και να συνδράμει στην εξομάλυνση των σχέσεων των δύο πλευρών. Σύμφω-

6. Βρανούσης, δ.π., σ. 255

7. Πάτμου 407, φφ. 291-326.

8. Πρβλ. Χρ. Αραμπατζής, Αθανασίου του Παρίου Βιβλιογραφικά, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 50

9. Ιω. Σακκελίων, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1890, σ. 181.

10. Αθανασίου Παρίου, *Επιστολή πρὸς Παναγιώτη Παλαμά ανδρὶ ελλογίῳ*, Κώδικας 21 Ιεράς Μονῆς Παναγίας Προουσιωτίσης, (στο εξής: *Επιστολή πρὸς Παναγιώτη Παλαμά*), φ. 31β: *Τὸ συνοδικὸν δὴ τοῦτο, ὅπερ καὶ τῷντι ἐκκλησιαστικὸν ἦν, καὶ αὐτὸν μόνον ἡδύνατο τὴν πάλαι φυγαδευθεῖσαν εἰρήνην ἀνακαλέσασθαι, εἰς τὰς τοῦ Ἀρδαμερίου χεῖρας ἀποστέλλεται... Τοῦτο δὴ τὸν θαυμάσιον λόγον ἐν τῷ Πρωτάτῳ ἐπὶ πανδήμου τῶν ἀββάδων συνάξεως, ὃς ἐνην μάλια λαυραγορήσας καὶ καταστομβάσας, οὐτως ἔξεμενε τὴν ἀπαίδεντον ἐκείνην πληθύν, ὥστε μικροῦ δεῖν καὶ ἐν αὐτῷ δὴ τῷ θεῶν ναῷ τινάς διεσπάραξαν τῶν ἡμετέρων. Ο μὲν ἐβόα πέλεκυν, δὲ βρόχον, δὲ θάλατταν, δὲ πῦρ, δὲ ἄλλο τι κατ’ αὐτῶν, κύνας, αἴρετικούς, ἀθέους, φαρμασόνας αὐτούς τε καὶ ἡμᾶς ἀποκαλοῦντες. ἐτύγχανον δὲ ὅν ἐγὼ τοτηνικαῦτα ἐνταῦθα ἐν Θεσσαλονίκῃ. Οὐ παρῆν δὲ οὐδὲ ὁ Χριστόφορος. Η επιστολή είναι αχρονολόγητη με βάση το περιεχόμενό της χρονολογείται μεταξύ του φθινοπώρου του 1776 και του 1777. Για τη διδακτική και συγγραφική δραστηριότητα του Παρίου στη Θεσσαλονίκη, βλ. Απαντά Αγίου Αθανασίου του Παρίου, Τόμος Α: Η Γραμματική Εισαγωγή - Επιμέλεια Αθ. Καραθανάσης, Πάρος 2006, σσ. νζ'-οθ'.*

11. Ph. Meyer, *Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster*, Amsterdam ²1965, σσ. 234-236. Ο Meyer αποδίδει την επιστολή στον Θεοδόσιο. Πρβλ. Χ. Τζώγας, *Η Περὶ των μνημοσύνων ἐρις εν Αγίῳ Όρει κατά τον ΙΗ' αιώνα*, Θεσσαλονίκη 1969, σσ. 151-152.

12. Ε. Γεδεών, *Πατριαρχικοί Πίνακες*, Αθήνα ²1996, σ. 560.

να με τη συλλογιστική του Πατριαρχικού γράμματος οι «ἐν σκήταις διαβιοῦντες» οφείλουν να ακολουθούν την τάξη των Μονών, στις οποίες ανήκουν, σε όλα τα θέματα, άρα και στα μνημόσυνα¹³. Η απόφαση αυτή πρέπει να σημειωθεί ότι θεωρήθηκε από τους «κολλυβάδες» ως δικαίωση των θέσεών τους και καταδίκη των Αγιαννιτών μοναχών που προκάλεσαν την αναστάτωση στην Εκκλησία¹⁴. Αντιθέτως, ο λόγος που εκφώνησε ο Διονύσιος μετά την ανάγνωση του πατριαρχικού γράμματος βρισκόταν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και ήταν πρόξενος βίαιων επεισοδίων μεταξύ των μοναχών¹⁵.

Συγκεκριμένα ο Διονύσιος κατηγόρησε τους κολλυβάδες για οξύτητα στα επιχειρήματά τους, για ανατροπή δογμάτων πίστεως, για «ἐπαγωγικὰ διλήμματα» και «ἀσυλλόγιστους συλλογισμούς», καθώς επίσης και για «κενοδοξία», ἐπειδὴ συγκρότησαν «παρασυνόδους» και καταδίκασαν πρόσωπα, πριν ακόμη η Εκκλησία

13. Meyer, ὥ.π., σ. 235.

14. Αθανασίου Παρίου, *Τω θεοφιλεστάτω επισκόπῳ αγίῳ Αρδαμερίῳ την προσήκουσαν προσκύνησιν*, Πάτμου 407, φφ. 291-292 (στο εξής: *Τω θεοφιλεστάτω επισκόπῳ αγίῳ Αρδαμερίῳ*).

15. ὥ.π., φφ. 293-294: *Καὶ ἡ μὲν Ἐκκλησίᾳ φημὸν οὐτως, ἡ δὲ ὑμετέρᾳ θεοφιλίᾳ πᾶς; ἐκ διαμέτρου ἐναντίως εἰς τὴν συνοδικὴν ἀπόφασιν ἔστιν ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου, ὅτι ἡ πρόθεσις πᾶσα καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ἐκεῖσε δούτοις σου, νὰ μὴν ἀπέβλεπε εἰς ἄλλο, ἀλλ’ ἀπλῶς καὶ καθ’ αὐτὸ μόνον εἰς τὸ νὰ εἰπῆς τὸν λόγον τοῦτον, τὸν λόγον τοῦτον τὸν ἀγαπητόν σου, δν ἐκ πολλοῦ καθ’ ήμῶν φῦδινεν τὸν λόγον τοῦτον τὸν δποῖον εὐθὺς ὅποι ἔλαβες τὴν εἰδήσιν τῆς ἐκεῖσε ἀποστολῆς σου ἀπέτεκες, καὶ ὡς καλὸν καὶ ὡραῖον ἐντυγχάνουσιν ἀναγινώσκεις καθὼς ἔκτοτε ὁ παπᾶ / Αθανάσιος τῷ ἀγίῳ Καμπανίας καὶ ἐμοὶ ἔλεγε τὸν λόγον τοῦτόν φημι, δν ἐκεῖσε ἐκφωνήσας, τοσοῦτον ἐρέθισας, καὶ τοσοῦτον ἐξέμηνας τὴν ἀπάδευτον ἐκείνην πληθύν, δ τῆς εἰρήνης ἄγγελος, ὥστε ὀλίγον ἔλειψε νὰ διασπάσωσι καὶ νὰ καταμελήσωσι τὸν ἀθλίους ἐκείνους, κατὰ τῶν δποίων πάντα ἀπλῶς ἐπεσώρευσας τὰ ἀτοπώτατα· Αθανασίου Παρίου, *Επιστολή προς Παναγιώτη Παλαμά*, ὥ.π., φ. 31α: ἐπειδὴ γοῦν τὰ δεύτερα χείρω τῶν προτέρων, ὡς ἐκ τοῦ τοιούτου γέγονε γράμματος γράφοντι καὶ αὖθις οἱ ἀδελφοὶ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ αὖθις τὰ αὐτὰ πέμπεται ἐκεῖθεν ἀνεν τινὸς ἀλλοιώσεως, εἰ μὴ τοῦ προουμένου μόνον. Μετὰ τοῦτο δὴ τὸ δεύτερον, οὐ πολλοῦ παραγενομένου χρόνου, οἵονει κορωνίδος καὶ σφραγίδος τῶν τολμημάτων τῆς ἀδελφοκτονίας, λέγω δὴ τοῦ Παΐσιον καὶ τοῦ Γέροντος αὐτοῦ, ἐπιτεθείσης, καὶ τῆς θεοστυγοῦς ταύτης φήμης εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀναχθείσης, ὅφε μέν, συνῆκαν δ ὅντι, δ καὶ πολὺ πρότερον ἔδει ποιῆσαι. Καὶ δῆτα συνοδικῇ ἀποφαίνονται γνάμῃ, ὥντο τοῦ λοιποῦ πᾶσαί τε σκήταις καὶ πάντα κελλία, τὴν ἀρχαίαν τηρῶσι συνήθειαν, τοῖς τύποις κατακολούθουντες τῶν μοναστηρίων ἀρχαιοτάτων ὄντων, καὶ οἵονει ὁζῶν καὶ πηγῶν πρὸς τὰ παρ’ αὐτῶν λογιζόμενοι. Ἀλλὰ τίς μὴ ἐκπλαγεί τὴν ἀβύσσον τῶν θείων κομμάτων; τὸ συνοδικὸν δὴ τοῦτο, ὅπερ καὶ τωφόντι ἐκκλησιαστικὸν ἦν, καὶ αὐτὸ μόνο ἡδύνατο τὴν πάλαι φυγαδεύθεισαν εἰρήνην ἀνακαλέσασθαι, εἰς τὰς τοῦ Ἀρδαμερίου χεῖρας ἀποστέλλεται, δς Ἀγαννίτης ὃν αὐτόχθονα, οἴον ἔρμαιον τὸν καιρὸν τοῦτον εὑρόν, μήπω τοῦ συνοδικοῦ φθάσαντος, ψυλῆς δὲ μόνον αὐτῷ δοθείσης εἰδήσεως, ἐξ αὐτῆς ὡς εἰς ἀγῶνα, ἀλλ’ οὐ πρὸς εἰρήνην παρατάσσεται. Καίτοι γὰρ μὴ εἰδὼς τὴν τοῦ γράμματος δύναμιν, πότερον δηλ. κριτοῦ οἱ ἀνατίθησιν ἀξίωμα, ἢ ἀποφαντικῶς ἐξενήνεκτο, μηδεμίαν ὅλως ἀπολεῖπον ἀμφιλογίας χώραν, αὐτός γε μὴν τὴν ἐξάρχου ὀνειροπολήσας αὐθεντίαν, λόγον συνέταξεν, οἴον ἥθελε, ταῦτὸν εἰπεῖν τὸν ἐκ διαμέτρου τῆς συνοδικῆς ἀποφάσει ἐναντιώτατον..., καὶ φ. 31β: Ταῦτα δὲ λέγω, ὥντα πιστεύομες, ὅτι οἱ καλοὶ τῆς ἀγίας Ἀννης πατέρες, οὐτως οὐδένα ἐποίησαντο λόγον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐντολῆς ταύτης, ἢ τὴν ἀρχαίαν ἐκράτυνε παράδοσιν, ὥστε καὶ δώροις ἡμείψαντο, τὸν τάναντία πάντα διδάξαντα, καὶ ἀποδεῖξαι δισχυρωσάμενον. τοιγαροῦν ποιοῦντες ἀδεῶς, ὡς ἐποίουν, ἰσχυρῶς καὶ σφραγῶς ἡλέγχοντο παρὰ τῶν ἡμετέρων. οἱ δὲ ἔφασκον ἀθεον εἶναι τὸν ταῦτα ἀποφηνάμενον πατριάρχην, φημὶ δὴ τὸν Σαμουνήλ, καὶ διὰ τοῦτο μὴ ὑποτάσσεσθαι καίτοι τὸ γράμμα ἥρξατο μὲν ἐπὶ τοῦ Θεοδοσίου, συμβάν δ ἐκεῖνον ἐξωσθῆναι, ἀπεστάλη παρ’ ἐκείνου, βούλει σοι εἶπω, δσην ἐποιοῦντο σπουδὴν τοῦ ἀναίδην τοῖς ἀποφανθεῖσιν ἀντιπράττειν;*

αποφανθεί επί των ζητημάτων¹⁶. Η επιχειρηματολογία, που αναπτύσσει ο Αθανάσιος Πάριος για να αντικρούσει τις κατηγορίες που περιείχε ο Λόγος του Αρδαμερίου, δεν θα μας απασχολήσει, καθώς αναφέρεται στην ουσία του κολλυβαδικού ζητήματος. Επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας στις μαρτυρίες της επιστολής σχετικά με τη στάση που κράτησε ο Αρδαμερίου από την αρχή των ερίδων και τις σχέσεις που είχε με τον Αθανάσιο Πάριο και τους ομοιδεάτες του. Σύμφωνα λοιπόν με τα επικαλούμενα από τον Πάριο γεγονότα:

1. Ο Διονύσιος είναι κοινωνός και γνώστης της Ὄμολογίας πίστης που συνέταξαν οι Αθανάσιος Πάριος και Χριστόφορος Προδρομίτης, μετά το 1771 και πριν το φθινόπωρο του 1772. Την ομολογία αυτή επαινεί και διερωτάται για ποιο λόγο κάποιοι «αδίκως αντιφέρονται» σ' αυτήν¹⁷. Η κρίση και τα σχόλια του Αρδαμερίου γίνονται παρόντων των Αγίου Καμπανίας, Δημητρίου Στάνου και Ευθυμίου Γούτα¹⁸. Τα πρόσωπα, που αναφέρει ο Πάριος, έχουν πλήρη ενημέρωση και γνώση των διαδραματιζομένων στο Όρος, αφού κατέχουν κείμενα με τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών¹⁹.

16. Αθανασίου Παρίου, *Τα θεοφιλεστάτω επισκόπω αγίω Αρδαμερίω, ό.π., φφ. 299-301: διηγεῖσθαι δὲ ἀρξάμενος τὰ τοιαῦτα συμβάντα, καὶ μήτε λόγον εὐδίσκων ἵκανόν, μήτε εἰκόνα προσφυῆ ὅπου νὰ παραστήσῃς κατ’ ἀξίαν τὰ πράγματα, ἐν πρώτοις εἴδες ἡμᾶς ποτισθέντας ἀπὸ τὸ ἰοβόλον φαρμάκῳ τοῦ ἀρχεκάκου ἔχθρου ὅφεως, ὃς ἄρα φρονοῦντες, ὅτι οἱ ἐν Κυριακῇ νεκρολογοῦντες, δόγμα μέγα τῆς πίστεως ἀνατρέπουσι, τὸ σεμνὸν δῆλ. τῆς Ἀναστάσεως μυστήμιον· ἐντεῦθεν εὐδίσκουεις ἡμᾶς τὸ τί ποιητέον σκεπτομένους, ὃς δῆθεν κινδυνευούσης τῆς πίστεως μετὰ τοῦτο συνόδους ἐξ αὐθεντίας· συγγράμματα ἐκτεταμένα· ἐπαγγωγὰς καὶ διλήμματα, καὶ συλλογισμοὺς ἀλογίστους· καὶ πολὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἄρα, ἵνα αὐτὸ τοῦτο ἀποδεῖξαμεν· καὶ ἵνα τὸ κεφάλαιον εἴπω τῶν διηγημάτων σου, εἰς τόσην ἀπόνοιαν, λέγεις, ἔφθασε νὰ μᾶς ὑψώσῃ ὁ διάβολος, καὶ μὲ τόσον κηροφάρμακον ἔφθασε νὰ βύσῃ τὰ αὐτία μας, ὅπου οὕτε ἐντολὴν τοῦ Κυρίου μας ἐδυνάμεθα νὰ ἀκούσωμεν, (δῆλ. τὸ εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ)· οὕτε ψῆφον Συνόδουν νὰ καρτερήσωμεν, ἀλλὰ πόδα αἴροντες ὑπερβάθμιον, τὸ τοῦ λόγου, ὃς ἐξ ἴδιας αὐθεντίας, ἥ ἀληθέστερον εἰπεῖν αὐθαδείας καὶ κενῆς δόξης, πρὶν νὰ ἀναφέρωμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, συνόδους συνεκροτήσαμεν, καὶ πρὶν ἥ ἐκκλησία ἀποφασίσῃ, ἀποφάσεις ἐκάμαμεν· καὶ πρὶν ἥ ἐκκλησία νὰ τιμωρήσῃ ἡμεῖς ἐτιμωρήσαμεν, τοῦτο κυρώσαντες ἀναμετέξυ μας, νὰ μὴ δεχώμεθα αὐτούς χρωτιανούς, οὕτε ως ἀδελφούς, ἥ νὰ δεχώμεθα μέν, ἥ ως δθωμανούς ἀπίστους, ἥ ως ἀρείους βλασφήμους, ἥ ως λατίνους σχισματικούς.*

17. Ό.π., φφ. 296 καὶ 302.

18. Ό.π., φ. 297: ἥθέλησα φιλικῶς καὶ ἀγαπητῶς νὰ σοι δεῖξω τὴν ὄμολογίαν τῆς ἡμετέρας πίστεως, διηγησάμενος ὡς ἐν συντόμῳ καὶ τὸ ὄπως καὶ ὅθεν εἰς τὴν ἔκθεσιν τῆς ὄμολογίας ταύτης προήλθομεν, ἦν τινα καὶ λαβὼν καὶ ἀναγνούν, καὶ δίς καὶ τρις ἐπαναστρέψας, καὶ ἐπιστήσας εἰς κάποια μέρη τελευταῖον οὐ μόνον οὐκ ἐμέμψω, οὐδὲ ἀπέβαλές τι τῶν ἔκεισθε περιεχομένων, ἀλλὰ καὶ συνήνεσας, ἀλλὰ καὶ ἐπήνεσας, ἀλλὰ καὶ ἀπεδέξω τὰ πάντα· καὶ οὐ μόνον συνήνεσας καὶ ἐπήνεσας καὶ ἀπεδέξω, καὶ ὅγτας εἰπας, ὅτι δὲν ἔχει τίποτε ἀπάδον οὕτε ἐναντίον εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀντιφερομένους εἰς ταῦτα ἐμέμψω, τρόπον τινὰ διαπορῶν, διατί οὗτως ἀδίκως ἡμῖν ἀντιφέρονται; ψεύματα λέγω; ἀληθέστατα μάλιστα ἥ καλή μου τύχη ἔκαμε νὰ εὐρεθῶσιν ἔκει παρακαθήμενοι πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι, ἔξαιρέτως δὲ οἱ ἐπισημότεροι οὗτοι, ὁ ἄγιος Καμπανίας, ὁ κώνδρος Δημήτριος Στάνος, καὶ ὁ λογιώτατος κώνδρος Εὐθύνιος Γούτας· ἀνδρες οὗτοι, εἰς τοὺς δόποινς ὀφεύλεται τὸ ὄλον τῆς πίστεως· θαρρῶ νὰ ἔδειξα καὶ τὰς ἐπιστολὰς τῶν Ἀγιαννιτῶν, ὑπὸ τῶν δόποιων μάλιστα ἥναγκάσθημεν εἰς τὴν τουαντην ἔκθεσιν· ἀλλ ἐπειδὴ δὲν ἐνθυμοῦμαι καλῶς τοῦτο, δὲν διύσχυριζομαί· ἔχομεν δὲ αὐτάς, καὶ ἔχονται πάμπολοι καὶ εἰς τὸ Όρος καὶ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, καὶ ἀλλαχοῦ πολλαχοῦ, τῶν ἴδιων μας κινητῶν δικαιολογίαν ἀναντίθέτον.

19. Ό.π.

2. Ο Διονύσιος από το 1773 και μετά τη φυγή του Παρίου από την Αθωνιάδα και το Άγιον Όρος, εξαιτίας των ταραχών, συκοφαντεί τον Πάριο και τους «σὺν αὐτῷ», ως σκανδαλοποιούς και ταραχοποιούς. Ο Πάριος αναφέρει τα πρόσωπα, στα οποία ο Διονύσιος μίλησε, επιδεικνύοντας μ' αυτόν τον τρόπο την πάντα καλή του πληροφόρηση²⁰. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο που αντλούμε από αυτήν την πηγή είναι η σύγχυση του Αρδαμερίου σχετικά με τις δύο παρατάξεις που υπήρχαν εντός των Κολλυβάδων και τις δύο Όμοιογίες πίστης που κυκλοφόρησαν²¹. Έτσι ο Διονύσιος αποδίδει και καταδικάζει τα επιχειρήματα και τις ακραίες απόψεις που διατύπωνε από το 1771 ο μοναχός Παΐσιος στα πρόσωπα του Αθανασίου Παρίου και του Χριστόφορου Προδρομίτη²², ενώ δικαιώνει τις μετριοπαθείς απόψεις του Παρίου και του Χριστόφορου Προδρομίτη, αποδίδοντάς τες όμως λανθασμένα στον Παΐσιο²³. Το γεγονός φανε-

20. Αθανασίου Παρίου, *Των θεοφιλεστάτων επισκόπων αγίων Αρδαμερίων*, ὁ.π., φ. 296: ἀπὸ τοῦ παρελθόντος ἔτους εἶχον εἰδῆσιν, ὡς ἔκτινος ἵσως παλαιοτέρας ξύμης οὐκ ἐπαινετῆς κυνούμενος, δὲν ἦξεύρω νὰ εἴπω ὅσας μονι κατέχεας δυσφημίας, σκανδαλοποιὸν καὶ ταραχοποιὸν καὶ τὰ τουαῦτα ἀποκαλῶν· ἦξεύρει ταῦτα ὁ παπᾶς Γαβριὴλ ὁ Ἀγιαννίτης, ὅστις καὶ με ἡρώτα, τί σοὶ ποτὲ ἐπταισα, ὅποῦ τόσην ὀργὴν ἔχεις κατ' ἐμοῦ· ἐγὼ ἀγκαλὰ καὶ αἴτιαν δὲν εἴχεν διὰ νὰ φροβοῦμαι, καὶ στοχαζόμενος πῶς ἵσως νὰ συμβαίνῃ τὸ τοιοῦτον ἀπὸ τὴν οὐκ ὀρθὴν καὶ ἀκριβῇ τῶν πραγμάτων εἰδῆσιν.

21. Ο Χαρ. Τζώγας στην κλασική μελέτη του για την έριδα των μνημοσύνων στο Άγιον Όρος και με τα λίγα δεδομένα που του παρείχε η έρευνα την εποχή του '60 υποπτεύθηκε την ύπαρξη των διαφορετικών Όμοιογιδων, αλλά δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία προς επαλήθευση. Τζώγας, ὁ.π., σσ. 154-155.

22. Πα τον βίο και το έργο του Χριστόφορου Προδρομίτη, βλ. Δ. Βαλαής, «Η στάση του λογίου μοναχού Βησσαρίωνα στις έριδες των μοναχών του Αγίου Όρους κατά τον ΙΗ' αιώνα», *Κληρονομία* 27 (1995) 162· Σ. Πασχαλίδης, *Το υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων. Συμβολή στη μελέτη της αγιολογικής γραμματείας κατά την περίοδο της Τονωκορατίας*, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 231-249.

23. Αθανασίου Παρίου, *Των θεοφιλεστάτων επισκόπων αγίων Αρδαμερίων*, ὁ.π., φφ. 298-299: μιγνύεις δὲ τὰ ἄμικτα, τὰς τοῦ Παΐσιον κακοφροσύνας καθ' ἥμων συστρέψας; καὶ σχῆμα μὲν καὶ πρόσωπον φίλουν καὶ χορητοῦ ἀνδρὸς ἴδιᾳ ὑποδύς, καὶ οὐκ ἄλλο φρονεῖν πλασάμενος, ἢ αὐτὰ ταῦτα ὅποῦ φρονοῦμεν καὶ ἡμεῖς, θαρρέειν τε καὶ χαίρειν ἐποιήσας, ὡς ἄρα ἦκεν ὁ ὄντος: εἰς τὴν ἐκκλησίαν δὲ εἰσελθών, ὅπου τῶν μοναξόντων αἱ ἀγέλαι τοντονήσαν, καὶ εἰς τὸν ὑψηλότατον ἀναβὰς θρόνον, ὡς ἐπὶ σκηνῆς ἐφάνης ἀλλοῖος, ἢ ἐπάροιθεν μᾶλλον δὲ οὐκ ἀλλοῖος, ἀλλὰ κατὰ διάμετρον ἐναντίος· και φφ. 304, 316. Πρβλ. και τις ἀγνωστες λεπτομέρειες των εσωτερικών διενέξεων των Κολλυβάδων στην Επιστολή προς Παναγιώτη Παλαμά, ὁ.π., φφ. 28α-29α: Τῆς γοῦν ἀποστροφῆς τε καὶ βδελυγμίας ἀπανταχοῦ τοῦ Ὁρους πλατυνομένης (καὶ γὰρ καὶ διὰ πλοίων τινὲς ἐξεβλήθησαν, καὶ εἰς κηπωδοῦ ἄλλοι εἰσελθόντες ἀπηλάθησαν, καὶ εἰς οἰκίας ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ ἀγίου Δημητρίου σκήτῃ ἐκ παλαιφάτον φιλίας εἰσελθόντες προσεδέχθησαν καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα ἐγίνοντο) συνιδόντες οἱ κακοῦ χωροῦν αἱ παρὰ τῶν ἔχθρῶν συκοφαντίαι, πειριδεῖς ἥρξαντο γίνεσθαι, μήποτε καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τούτων ἀκονσθέντων, ὀργῆς περαθῶσιν ἀδίκως, ἢν καὶ εἰς τὸ τέλος φυγεῖν αὐτοῖς οὐκ ἐξεγένετο. Ἔδοξεν οὖν εἰς ἐν συνελθόντες πάντας ἢ τοὺς πλείονς, καὶ σκέψασθαι περὶ τοῦ συνοίσοντος. Καὶ δὴ συνηλθομεν οὐκ ὀλίγοι ἔν τινι κελλίῳ ὑπεροάνω τῶν Καρῶν. Παρθένιος ἔχει τοῦτο ὁ ἐξ Ἀγράφων, ὁ τὴν τέχνην ζωγράφος, φιλοσπουδαῖος ἀνήρ, καὶ οἷμαί γε γινώσκεις τὸν ἀνδρα τοπογενέστερον παρ' αὐτῷ οὐκ ὀλιγάκις. Συνῆλθε γοῦν ἀφάτω τάχει καὶ ὁ Παΐσιος. Ο δὲ Χριστόφορος ἀηδῶς ἔχων σφόδρα πρός τὸν Παΐσιον, ὡς μὴ κατὰ λόγον, οὐδὲ σὺν κόσμῳ τοῖς πράγμασιν χρώμενον, οὐ παρεγένετο, μηνύσας ὡς κωλυθεῖ παρὰ τοῦ ἰδίου γέροντος, ὡς δὲ κάγιώ ἐκ τῆς τότε πείρας ἔγνω, καὶ πάντα δικαίως. Οὐ γὰρ μόνος ὁ Χριστόφορος, ἀλλὰ μικροῦ καὶ πάντες οἱ ἔκεισε παραγενόμενοι, πολλῶν ἔνεκα οἱ ἐπεμέμφοντο· πάντες γάρ, φασι, τὴν τῶν ἀγιαννιτῶν νεκρολογίαν φεύγομεν, οὐ μὴν ὃς αἰρετικούς τε καὶ εἰδωλολάτρας αὐτοὺς ἀποστρεφόμεθα, μὴ γένοιτο, οὐ δὲ οὕτω καλεῖς. αὐτούς, καὶ λοιδορίας καὶ ὑβρεσι-

ρώνει εκτός των άλλων τη σύγχυση που επικράτησε σχετικά με τις πεποιθήσεις των κολλυβάδων μέχρι το 1774 και τη λανθασμένη πληροφόρηση που είχε η Εκκλησία για τους πρωταίτιους των ταραχών.

3. Η στάση αυτή του Αρδαμερίου σε συνδυασμό με τον χαρακτηρισμό των Λατίνων ως σχισματικών στον λόγο που εκφώνησε στο Πρωτάτο επαναφέρουν στη μνήμη του Παρίου τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη, κατά την εορτή του αγίου Γρηγορίου Παλαμά το 1767 ή 1768²⁴. Ο Πάροις δέχθηκε, μετά το τέλος του κηρύγματός του και τον εγκωμιασμό του ησυχαστή αγίου της Θεσσαλονίκης, τον ψόγο και την αδιαφορία του επισκόπου που τιμούσε εκείνη την ημέρα τον θρόνο του Αγίου Γρηγορίου, τον Διονύσιο Αρδαμερίου. Ο Διονύσιος, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Πάροις, ενοχλήθηκε σφόδρα από το αντιλατινικό περιεχόμενο του λόγου του, από την οξύτητα των επιχειρημάτων εναντίον των Λατίνων και από τον χαρακτηρισμό τους ως αιρετικούς²⁵. Η μαρτυρία αυτή του Παρίου είναι σημαντική, γιατί μέχρι σήμερα μόνο εικασίες είχαν γίνει για την ταυτότητα του επισκόπου, ενώ αγνοούνταν και το επεισόδιο που έλαβε χώρα μετά το τέλος του κηρύγματος του Παρίου.

2η Επιστολή: Τὴν ὑμετέραν ἐλλόγιμον θεοφιλίαν μετὰ τῆς προσηκούσης αὐτῆς εὐλαβείας προσκυνῶ. Τὴν θυηφόρον αὐτῆς δεξιὰν ἱερῶς κατασπαζόμενος²⁶. Οι αναφορές μας θα γίνονται με βάση τον Πατμιακό κώδικα 407, φφ. 267-290.

Η επιστολή αποστέλλεται κι αυτή από τη Θεσσαλονίκη στις 20 Σεπτεμβρίου 1775 και έχει ως θέμα την έριδα Περὶ τῆς Συνεχούς Θείας Μεταλήψεως. Αφορμή

πλύνεις καθ' ἔκαστην τοὺς ἀδελφούς, καὶ τὰς ταραχὰς ταύτας καὶ τὸν πόλεμον διήγειρας καθ' ἡμῶν... Καὶ καταλέγοντις ἐν πρώτοις τὸν Χριστόφορον, ὃς δῆθεν ἀρχηγὸν καὶ διδάσκαλον τῶν λοιπῶν, εἴτα καὶ ἄλλους εἰδοποιοῦμεν δὲ καὶ τὰς κακοφροσύνας καὶ αἱρέσεις αὐτῶν, ἀριθμήσαντες τὰς ἀνωτέρω πρὸς τοὺς λαυρώτας συμφαντίας, ἐπιλέγοντες αὐτοῖς, ὅτι ἐν δσῷ μετὰ τούτων ἔχετε κοινωνίαν, οὐδὲ ἡμεῖς ὑμᾶς δεχόμεθα, οὔτε εἰς οἰκίαν, οὔτε εἰς ἐκκλησίαν, οὔτε εἰς τὸν μῆλον, οὔτε εἰς πνευματικόν. Εἶχον τοίνυν ἔσχατον τὸ περὶ τῶν μνημοσύνων ἐπὶ λέξεως, οὔτως, «ἔτι φρονοῦσι καὶ λέγοντιν ὅτι δοι ποιόντοι μνημόσυνα τὴν Κυριακήν, εἰσὶν εἰδωλολάτραι καὶ αἱρετικοί». Τῶν δὴ ἐπιστολῶν τούτων ἐκδεδομένων εἰς τὸ πλῆθος, οἱ ἡμέτεροι καὶ αὐθις διὰ σπουδῆς ἐποιοῦντο ἀμεῖψαι τὴν ὁμολογίαν εἰς τὸ πληρέστερον καὶ ἀκριβέστερον καὶ πάλιν ἐμὲ ἡξίον τονθεῖνα τὰ κατ' αὐτήν, δὲ δὴ καὶ ἐποίησα, ἀνάθεμα ἐπιθεὶς τοῖς λέγοντιν εἰδωλολάτρας καὶ αἱρετικοὺς πάντας τοὺς ποιοῦντας τὴν Κυριακὴν μνημόσυνα: πάνυ γάρ μοι δεινὸν καὶ σχέτλιον, καὶ ἀρδην τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀνατροπὴ ἔδοξεν ἡ τοι-αύτη βλασφημία: εἰ γάρ τοῦτο δοίμεν, πόθεν ἴερωσύνη, καὶ τὰ λοιπά, αὐτῆς τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων πηγῆς, φημὶ δὴ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας πάνυ συνεχῶς ταῦτα ποιούσης; ἐγὼ μὲν οὖν διὰ ταῦτα, τὸν λόγον κατηφαλισάμην τῷ ἀναθέματι. Ο δὲ Παῖσις τοῦτο ἰδών μικροῦ καὶ τῶν φρένων ἔξεστη, καὶ ἡμῶν ἔκποτε ἀπέστη, καὶ κατὰ τὴν διάμετρον ἡμῖν ἐναντίαν ἐφέρετο. Συναπέστησαν δὲ αὐτῷ καὶ ἔτεροι δύω ἥ τετεῖς ἀντεισῆκθη δὲ αὐτίκα ὁ Χριστόφορος καὶ ὑπέγραψεν, εἰς τὴν προτέραν δὲ ἐκεῖνον μὴ βουληθείς.

24. Πα τον Λόγο στον ἀγιο Γρηγόριο Παλαμά, τη χρονολογία εκφώνησης και την αναφερόμενη σ' αυτόν βιβλιογραφία βλ. Πασχαλίδης, ὥ.π., σσ. 117-123: Απαντα Αγίου Αθανασίου του Παρίου, ὥ.π., σ. ៥δ. Το σημείο που χρήζει διορθώσεως είναι το όνομα του επισκόπου ενώπιον του οποίου εκφωνήθηκε ο Λόγος. Δεν ήταν ο Λεόντιος Ηλιούπολεως (Σ. Πασχαλίδης), ούτε ο Θεόφιλος Καμπανίας (Αθ. Καραθανάσης), αλλά ο Αρδαμερίου Διονύσιος.

25. Αθανασίου Παρίου, Τω θεοφιλεστάτω επισκόπω αγίω Αρδαμερίω, ὥ.π., φφ. 319-325.

26. Πρβλ. Αραμπατζής, ὥ.π. σσ. 50-51.

και αιτία της επιστολής του Παρίου ήταν η επιστολιμαία πραγματεία που απέστειλε ο Διονύσιος Αρδαμερίου σε μοναχούς στο Άγιον Όρος, στην οποία εδημηνεύοντας χωρίο του ιερού Χρυσοστόμου προσπάθησε να καταδικάσει τη συνήθεια της συχνής Θείας Μετάληψης²⁷.

Η υπερασπιστική γραμμή του Διονυσίου υποδείκνυε την τεσσαρακονθήμερη νηστεία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κατά τις απόψεις του Αρδαμερίου, που μας παραδίδονται αυτολεξεί εντός της επιστολής του Παρίου, η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θεσπίστηκε από τους Αποστόλους²⁸ ως απαραίτητη προπαρασκευή των προσερχομένων στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας²⁹. Εκτός από τα θεολογικά επιχειρήματα, τα οποία αντιθετικά παραθέτει ο Πάριος, σχολιάζεται ειρωνικά η έλλειψη επιστημονικής και κριτικής ικανότητας από μέρους του Διονυσίου, καθώς δεν μπόρεσε να αντιληφθεί ότι η Τεσσαρακοστή είναι μία ρύθμιση στη ζωή της Εκκλησίας που επήλθε κατά τον 4ο αι. και όχι κατά την Αποστολική περίοδο³⁰. Επίσης ο Διονύσιος στην πραγματεία του, κατά τον Πάριο πάντα, εξισώνει τον κοσμικό και τον μοναχικό βίο και εφαρμόζει τα ίδια κριτήρια στους ασκούμενους και στους εν κόσμῳ διαβιούντες, καθορίζοντας κοινά διαστήματα ημερών και νηστειών³¹.

Στην πραγματεία του Αρδαμερίου απάντησαν μοναχοί του Αγίου Όρους, οι οποίοι, αφού συγκέντρωσαν πληθώρα κειμένων από τη συνοδική και πατερική Παράδοση, τα οποία ήταν υπερασπιστικά της συχνής Θείας Μετάληψης, τα απέστειλαν στον Διονύσιο³². Πιθανότατα η συλλογή αυτή να ταυτίζεται με παρόμοιο κείμενο που βρίσκεται «εν είδει» ανθολογίου στο τέλος του κώδικα 88 της Ι. Μ. Ξενοφόντος.

Το συγκεκριμένο γεγονός προκαλεί προβληματισμό, καθώς, αν είναι γνήσια η επιστολή του Διονυσίου, την οποία δημοσίευσε ο Μ. Γεδεών από τον Ξενοφωντινό κώδικα 88³³, προς άγνωστους Μοναχούς του Αγίου Όρους, που ζητούν την άποψή του σχετικά με το εγχειρίδιο *Περὶ τῆς Συνεχοῦς Θείας Μεταλήψεως* (του 1783), και η οποία ήταν θετική, τότε πρέπει να δεχθούμε ότι ο Διονύσιος, ενώ στην αρχή κατέκρινε εγγράφως την παραπάνω συνήθεια των μοναχών, στο τέλος την επιδοκίμαζε.

Η τελική αξιολόγηση της στάσης του Διονυσίου Αρδαμερίου θα γίνει μόνο όταν εκδοθούν τα ανέκδοτα κείμενα που περιγράφουν τη δράση του αυτή την πε-

27. Αθανασίου Παρίου, *Την υμετέραν ελλόγμον θεοφιλίαν μετά της προσηκούσσης αυτής ευλαβείας προσκυνών. Την θυϊφόδον αυτής δεξιάν κατασπαξόμενος*, Πάτμου 407, φφ. 269-270 (στο εξής: *Την υμετέραν ελλόγμον θεοφιλίαν*).

28. Ο.π., φφ. 274-275.

29. Ο.π., φφ. 272-273. Πα το ίδιο ζήτημα υπήρξε ένταση στις σχέσεις Νικοδήμου Αγιορείτη και Ευγενίου Βουλγάρεως, όταν ο δεύτερος υπερασπιζόταν τις ίδιες με του Παρίου απόψεις. Β. Μακρίδης, «Η φυγή του Ευγενίου από την Αθωνιάδα», *Ιστωρ* 9 (1996) 94-95.

30. Αθανασίου Παρίου, *Την υμετέραν ελλόγμον θεοφιλίαν*, ο.π., φφ. 280-281.

31. Ο.π., φφ. 279-280, 284.

32. Μ. Γεδεών, «Ετεροδιδασκαλίαι εν τη Εκκλησίᾳ Κωνσταντινουπόλεως μετά την άλωσιν», *ΕΑ* 3 (1882-1883) 671-672.

ρίοδο. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αυτό που μπορούμε να υποστηρίξουμε είναι ότι στην πλειονότητα των κειμένων της κολλυβαδικής γραμματείας, ο Διονύσιος περιγράφεται ως αντίπαλος και διώκτης των πρωτεργατών της κολλυβαδικής κίνησης, καθώς επίσης και επικριτής τους για τις θεολογικές τους θέσεις περί μνημοσύνων και συχνής θείας Μετάληψης.

Σε αντίθετα συμπεράσματα οδηγούμαστε για τον επίσκοπο Ιερισσού Ιάκωβο (μετέπειτα Θεσσαλονίκης), ο οποίος περιγράφεται από τον Πάριο ως υπερασπιστής των θέσεων των κολλυβάδων και γνώστης των τεκταινομένων στο Όρος. Οι λεπτομέρειες της εμπλοκής του Ιερισσού στα γεγονότα, που είναι γνωστές στον Πάριο, μας κάνουν να πιστεύουμε στη συχνή επικοινωνία των δύο λογίων και στην ύπαρξη αλληλογραφίας, η οποία παρ' ότι μνημονεύεται από τον Πάριο, δεν έχει ακόμη εντοπισθεί στη χειρόγραφη παράδοση.

Παρ' όλα αυτά στην ανέκδοτη αλληλογραφία του Παρίου μαρτυρείται, πέρα από τα μέχρι σήμερα γνωστά γεγονότα, ότι:

1. Ο Πάριος γίνεται κοινωνός της πρώτης πατριαρχικής επιστολής του Θεοδοσίου (Καλοκαίρι του 1772) στην Ιερισσό, όταν επιστρέφοντας στο Όρος από Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε τον φίλα προσκείμενο σ' αυτόν μητροπολίτη Ιερισσού Ιάκωβο. Αυτός του έκανε γνωστή την ύπαρξη πατριαρχικής επιστολής, του διάβασε το περιεχόμενό της και τον πληροφόρησε για το παρασκήνιό της στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος, τον προειδοποίησε για τις αντιδράσεις στο Όρος, όταν ο ίδιος ανέγνωσε το κείμενό της στη σύναξη της Αγίας Άννης. Ο Ιάκωβος συμβούλευσε τον Πάριο για τις μετέπειτα κινήσεις και τον απέτρεψε να επιστρέψει στο Όρος³³.
2. Ο Ιερισσού Ιάκωβος ήταν από τους πρώτους επισκόπους που επιχείρησαν να συμβάλουν στη συμφιλίωση των κολλυβάδων και αντικολλυβάδων, με αρκετή μάλιστα επιτυχία³⁴. Πριν ακόμη το 1772 και κατά την πρώτη φάση της έριδας ο Ιάκωβος καθίσταται μάρτυρας και εγγυητής μιας «συμφωνίας» που έγινε στην Ιερισσό μεταξύ των γερόντων της Ξενοφωντινής Σκήτης και των κολλυβάδων, παρόντος του Παρίου, και είχε ως αντικείμενο την παραμονή του «παπτα-Ιακώβου» και του «γέρο-Νήφωνα» στη Σκήτη³⁵. Το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί αφορούσε την επιθυμία των δύο προαναφερομένων μοναχών να προσέρχονται συχνότερα στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Η επιτυχία της συμφιλίωσης χρεώθηκε στα γεμάτα «σοφία» λόγια του Ιακώβου, τα οποία εντυπωσίασαν τους παρισταμένους και δικαίωσαν τους δύο γέροντες.

Εκτός από τις πληροφορίες όμως που παραδίδει ο Πάριος στις παραπάνω επιστολές για τον Ιάκωβο, εντύπωση προκαλούν τα υπαινικτικά του σχόλια για τη

33. Αθανασίου Παρίου, *Τοις προστάταις και φροντισταίς της εν τω Αθω Σχολής*, Πάτμου 107, φφ. 352-353. Σχολιασμός του επεισοδίου στον Βρανούση, ό.π., σ. 254.

34. Αθανασίου Παρίου, *Τοις λεγομένοις ασκηταίς, οπού κατοικούν εις τα βουνά του Ξενοφώντος*, Πάτμου 407, φφ. 385, 388-389, 390-391.

35. Αθανασίου Παρίου, *Τοις οσιωτάτοις εν μοναχοίς γέροντοι κυρίω Θεοδοσίω και Μελετίω*, Πάτμου 407, φφ. 391-394.

συμπεριφορά του Ιακώβου, ως μητροπολίτη στη Θεσσαλονίκη και τον προσωπικό του βίο, που περιέχονται σε μεταγενέστερη του 1788 επιστολή του Παρίου προς τον διάδοχό του Ιακώβου, μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεράσιμο³⁶. Τα σχόλια και οι ειδήσεις, που αναφέρονται, δεν συνάδουν με τα όσα μέχρι σήμερα γνωρίζουμε για τον βίο και τις πεποιθήσεις του Ιακώβου. Επιφυλασσόμαστε να ερευνήσουμε περαιτέρω το θέμα, όπως και τη γνησιότητα της επιστολής, καθώς ο Πάριος που-θενά αλλού στα έργα του δεν μέμφεται τον Ιάκωβο περί ηθικών ζητημάτων.

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι:

α. Η πληροφόρησή μας για τους δύο ιεράρχες και τη στάση τους στις έριδες του δευτέρου μισού του 18ου αι. συνεχώς θα εμπλουτίζεται από την ανέκδοτη γραμματεία, η οποία μας επιφυλάσσει συνεχώς εκπλήξεις.

β. Οι κρίσεις που περιέχονται στη γραμματεία της εποχής για τα πρόσωπα και τις ενέργειές τους είναι ανάλογες των προσωπικών πεποιθήσεων των συγγραφέων.

γ. Παρά τις διαφορετικές αντιλήψεις που υποστήριζαν, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τους χρησιμοποίησε για την εξομάλυνση των διαφορών και την παύση των ερίδων. Σ' αυτό τον ρόλο φαίνεται πως καλύτερα ανταποκρίθηκε ο Ιάκωβος Ιερισσού, παρά ο Διονύσιος Αρδαμερίου.

36. Αθανασίου Παρίου, *Τα πανιερωτάτω, πανελλογμοτάτω... κνοίω Γερασίμω, Ξενοφώντος 211*, φφ. 526-530.

SUMMARY

Christos Arabatzis

THE BISHOPS ARDAMERIOU DIONYSIOS AND IERISSOU IAKOVOS
AND THEIR INVOLVEMENT IN THE DISPUTATIONS OF MOUNT ATHOS

Our knowledge for the historical period of 19th century in which lived Bishop Dionysios of Ardameriou and Bishop Iakovos of Ierissou is still limited. The main aim of this study is to present new elements based on unpublished texts. It's about three Epistles of Athanasios Parios which evaluate and present the main ideas on the questions of the movement of «Κόλλυβα» and the frequent participation to the Holy Communion. It is pointed the unclear attitude that Dionysius and Iakovos kept against the Kollybades and their claims. It is also made an annotation about the incident that happened in Salonica in 1767-1768, between Athanasios and Dionysios. Finally, on the one hand Iakovos always wanted to find solution to the problems in order to eliminate the conflicts and on the other hand Dionysios kept an obscure attitude.